

Bijbelstudie

Frans van Velzen

Geloven vandaag de dag afsluiting

INHOUD

Afsluiting kringseizoen	2
Geloven vandaag de dag	2
Om erin te komen	2
Met 2 woorden spreken	2
Geloven is...	2
'Het maakt toch niet uit welk geloof je aanhangt?!'	2
Afsluiting	3
Werkvel: Geloven vandaag de dag	4
'Met twee woorden spreken'	4
Geloven is ...	4



Afsluiting kringseizoen

Geloven vandaag de dag

Geloven vandaag de dag

Om erin te komen

Je kunt eventueel beginnen met deze introductie.

Geloven is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. Voor velen speelt het geen rol van betekenis meer. Misschien geloven ze nog wel dat er 'iets' is. Maar geloven in God – heel persoonlijk?

Wie nog wel geloven, voelen dat het onder druk staat. In andere godsdiensten worden er andere dingen over gezegd. Waarom zouden die mensen het bij het verkeerde eind hebben? En wij het dus bij het juiste? Achter geloofsovertuigingen die vroeger vaststonden, worden nu vraagtekens gezet.

Soms knaagt dat aan je: zou het allemaal wel waar zijn? Of misschien is het voor jou al vaag geworden.

Hierover willen we graag open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Een onderwerp dat iedereen aangaat!

Met 2 woorden spreken

Noem telkens 2 woorden/omschrijvingen, die met geloven te maken hebben (zie werkvel!). Vraag je deelnemers die omschrijving aan te kruisen, waarvan ze vinden dat die het *meest* met geloven te maken heeft. Laat ze er niet te lang over nadenken!

Na het invullen bespreek je dit na. Je kunt ze gewoon van 1 tot 10 langslopen. Het gaat erom erachter te komen waar de vragen van je kringleden zitten. Het is handig als je die voor jezelf even noteert.

Geloven is...

Vertel het volgende. In onze dagelijkse taal is geloven: *niet* zeker weten, menen, aannemen, denken. Maar de Dikke van Dale heeft als *eerste* betekenis: geloven = vast vertrouwen op, vast overtuigd zijn dat... iets niet alleen verbeelding is maar in werkelijkheid bestaat. Dat kan met betrekking tot personen: vertrouwen stellen in iemands beweringen, verzekeringen, beloften. En met betrekking tot beweringen, theorieën e.d.: voor waar houden (op grond van het getuigen van anderen of je eigen mening).

Hoe is dat, als gaat om christelijk geloof? Op het werkvel staan drie teksten, die iets zeggen over geloven. We lezen die eerst hardop. Kies vervolgens een van de teksten, waarin je jouw geloof het meest herkent, die je het meest aanspreekt.

Nadat ieder een keuze heeft gemaakt, kun je het nabespreken. Welke heb je gekozen? En wat sprak je daarin dan aan?

'Het maakt toch niet uit welk geloof je aanhangt?!'

We hebben nu gezien wat geloven is. Nu staat het christelijk geloof vandaag de dag onder druk door de idee dat alle godsdiensten uiteindelijk tot God leiden, dus op hetzelfde neerkomen en het dus niet uitmaakt welk geloof je aanhangt. Reden genoeg om daar nog eens dieper op in te gaan.

Geef eerst een korte introductie van dit thema. Dat zou als volgt kunnen.

Introductie

Vandaag de dag hoor je geluiden als:

a) 'Waar haal je de moed vandaan om te beweren: 'Mijn godsdienst is de juiste?'. Alle godsdiensten leiden toch naar God?!' Dan maakt het dus niet uit wat je precies gelooft.'

b) 'Er zijn zoveel overeenkomsten in godsdiensten. Ze geloven allemaal in een hogere macht. Gebed speelt altijd een rol. Er is een vorm van verlossing. En het levert een bepaalde ethiek op.'

Maar hierop is wel iets af te dingen.

ad a) 'Alle godsdiensten zijn gelijk' is op zich *ook* een geloofsovertuiging! Dat neem je ook maar aan! Ofwel: dat *geloof* je ook. Zonder dat je het kunt bewijzen.

ad b) Als je de verschillende godsdiensten vergelijkt, moet je dat wel eerlijk doen. Dan moet je niet alleen op de overeenkomsten letten, maar ook op de verschillen. Want die zijn er uiteraard ook! En dan kun je afwegen wat waar en aannemelijk is!

Vergelijk bijvoorbeeld overeenkomsten met de islam. Dat is maar ten dele het geval.

* Bidden speelt ook in de islam een rol. Maar daar gaat het veel meer om het uitspreken van de juiste formules en verplicht minstens vijf keer per dag. En hoe vaker je bidt, hoe meer 'goede werken' je doet, die positief meetellen voor je uiteindelijke lot. Het gaat er dus veel minder om wat je bidt en met welke houding in je hart, zoals bij ons.

* Van een relatie met God is ook in de islam sprake. Maar voor hen is God veel meer de 'Baas', die het voor het zeggen heeft en die je te gehoorzamen hebt. Ze kennen God niet als Vader, die om je geeft en met wie je (als zijn kind!) intiem mag omgaan! In de islam is het belangrijkste dat je je aan de regels houdt. Maar in het christelijk geloof dat je een persoonlijke relatie met God hebt! In de islam is het nog maar de vraag of je uiteindelijk genoeg je best gedaan hebt en in het paradijs komt. Maar in het christelijk geloof mag je uitgaan van Gods genade en zeker zijn van je verlossing!

Kortom, alle godsdiensten zijn niet gelijk. Het maakt dus wel degelijk uit wat je gelooft! Heel kort samengevat: in wezen werken andere godsdiensten naar God toe, maar is ons christelijk geloof dat God naar ons toegekomen is!

Dan heb ik nog niet eens over wat de bijbel hierover zegt. Dat Jezus zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door mij' (Johannes 14:6). En: 'Onder de hemel is geen andere naam (dan die van Jezus) aan de mensen gegeven, waardoor ze gered moeten worden' (Handelingen 4:12).

Gespreksvragen

1. Welke vragen of opmerkingen heb je n.a.v. deze korte inleiding?
2. Hoe zou je reageren als iemand tegen je zegt: 'Ja maar, het is toch arrogant om te denken dat *jouw* godsdienst de enige ware is!'
3. Hoe kijk je aan tegen het geloof van moslims –om maar bij dat voorbeeld te blijven?

Afsluiting

Je kunt een en ander kort evalueren, door te vragen hoe men het vond en ervaren heeft om zo met dit thema bezig te zijn.

Werkvel: Geloven vandaag de dag

'Met twee woorden spreken'

1.	<input type="radio"/>	zeker weten	<input type="radio"/>	nog maar de vraag
2.	<input type="radio"/>	achterhaald	<input type="radio"/>	actueel
3.	<input type="radio"/>	openlijk	<input type="radio"/>	privé
4.	<input type="radio"/>	makkelijk	<input type="radio"/>	moeilijk
5.	<input type="radio"/>	in iets	<input type="radio"/>	in God
6.	<input type="radio"/>	met verstand	<input type="radio"/>	met gevoel
7.	<input type="radio"/>	christelijk	<input type="radio"/>	maakt niet uit welk
8.	<input type="radio"/>	voor later	<input type="radio"/>	voor nu al
9.	<input type="radio"/>	in iemand	<input type="radio"/>	in de leer
10.	<input type="radio"/>	Gods gave	<input type="radio"/>	jouw inzet

Geloven is ...

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Liedboek - gezang 293:2

Het geloof nu is de zekerheid
van de dingen die men hoopt,
en het bewijs van de dingen
die men niet ziet.

Bijbel - Hebrreeën 11:1

Een echt geloof is
niet alleen een stellig weten of kennen,
waardoor ik alles voor waar houd
wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen, maar ook aan mij
vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God gegeven is,
louter uit genade, alleen op grond van Christus' verdienste.

Heidelbergse Catechismus – antwoord 21