

Artios Bijbelstudie

Aline Smits

Ik ga heen Johannes 14:15-26 en 16:5-15

INHOUD

Stille tijd	2
Afscheid.....	2
Troost	3
Liefhebben	4
Herinnering	4
Kringstudie 9	6
Verkenning van de tekst.....	6
Thematiek en structuur.....	6
Korte uitleg	6
Boodschap en actualiteit	7
Inleiding	8
Kringgesprek.....	8
Afsluiting	8
Werkvellen voor de kringstudie.....	8
De rechtszaak	9
Uitwerking opdracht werkvel 1.....	10



Stille tijd

tussen kringstudie 8 en 9

1

*18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie
zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn
en dat ik in jullie ben.
(Johannes 14:18-20)*

Afscheid

Afscheid nemen doet pijn. 'Partir c'est mourir un peu' (afscheid is een beetje sterven). Clichés misschien, toch valt de waarheid ervan niet uit te vlakken. De pijn die afscheid nemen van een innig geliefd persoon met zich meebrengt kennen we allemaal. Soms een afscheid voor even, soms voor langere tijd en soms voorgoed. Wat kan het overlijden van iemand waarvan we houden ons uit onze doen brengen. Verweesd en verdwaasd kunnen we ons voelen.

De tijd is gekomen waarop Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. Zijn lijdensweg naar Golgotha nadert. Spoedig zal Hij niet meer bij ze zijn. Hun hechte banden worden doorsneden. Toch laat Hij hen niet als wezen achter. Een weeskind is hulpeloos en heeft een voogd, een verdediger nodig. Iemand die hem bij wil staan, anders is het kind nergens. Jezus zal zijn discipelen niet als hulpelozen achterlaten. Hij zal de heilige Geest zenden.

a) Ik laat u niet als wezen achter

- o Jezus woorden accentueren de diepe relatie en vaste band tussen Jezus en zijn discipelen. In hoofdstuk 13:33 noemt Hij hen ook kinderen. Ben jij op dezelfde intense manier met Christus verbonden?
- o "Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook." (1 Joh.3:1) Dank God de Vader voor Zijn grote liefde dat jij in Christus zijn kind mag zijn.

b) Ik kom tot u

- o Het werk van de heilige Geest staat in verband met Christus heengaan én wederkomst. Als garantie van Jezus wederkomst is er het werk van de Geest. In het zenden van de heilige Geest komt Jezus zelf naar hen en ons toe.
- o Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen..... /Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging./ Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. (Gezang 234).

c) Het testament van een Levende!

- o Jezus bereidt zijn discipelen voor op zijn heengaan. Maar zijn deze woorden nu een typisch voorbeeld van een afscheidsrede van een stervende? Hij spreekt juist woorden van leven: Ik leef en jullie zullen leven, zo lezen we. Jezus spreekt over zijn terugkeer en het blijvende contact met zijn vrienden. Geen testament van een stervende maar van een Levende! Wat betekent het voor je dat je gelooft in een Levende Christus?
- o Openbaring 1:18a "Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in alle eeuwigheid."

2

*16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet.
Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
(Johannes 14:16-17)*

Troost

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.... de woorden van een bekend spelletje komen in mij op als ik de bovenstaande verzen lees. Als je de aanwijzing die je krijgt (en de kleur is...) opvolgt is het te doen om het goede antwoord te vinden. Je zou hier kunnen zeggen dat Jezus de Aanwijzing is. Als je Jezus kent dan zie je ook zijn Geest. En ken je Jezus niet dan kun je kijken en raden wat je wil, maar zien doe je de Geest dan niet.

De Geest wordt hier pleitbezorger genoemd. In andere vertalingen treffen we het woord Trooster of Helper aan. In het Grieks staat 'Parakleet'. Een woord met veel betekenissen. Het wijst op iemand 'die er bij geroepen is'. Iemand die tot hulp en bijstand wordt aangetrokken. Die ten gunste van een ander optreedt, een bemiddelaar, een voorspraak. Je kunt ook denken aan het Latijnse woord advocaat; iemand die voor de rechtbank bijstand verleent, een raadsman. Al deze betekenissen zijn moeilijk door één woord weer te geven. Luther vertaalde het met 'Trooster', hij deed dit in navolging van een aantal kerkvaders. En zo is het ook overgenomen in een sommige Nederlandse vertalingen. Dit is in zekere zin een verarming omdat zo niet alle betekenissen meeklinken en we vooral gericht zijn op de troost die de Heilige biedt. Maar Hij doet veel meer dan troosten. Houd in ieder geval in de gaten dat waar je op dit woord stuit, of het nu Trooster, Helper of Pleitbezorger is, dat het achterliggende woord Parakleet is en dat al die betekenissen daarin mee mogen klinken. Dat maakt het werk van heilige Geest nog rijker!

a) De wereld kent hem niet

- De Geest komt nu in de positie waarin Jezus ook was. De wereld kende en erkende Jezus niet. En de wereld kent en ziet de Geest ook niet. Zonder geloof mis je de geestelijke antenne om de signalen van de Geest op te kunnen vangen.
- Bidt voor de wereld, bidt voor mensen om je heen die weigeren hun antenne op God te richten. Vraag of God, door zijn Geest, hun harten wil bereiken.

b) Jullie kennen hem wel

- Geen twijfel over mogelijk, wie Jezus kent, kent de Geest. Gegeven door de Vader. Het leven van een christen is er door de heilige Geest. De vraag zou in je kunnen opkomen: heb ik de heilige Geest? Je mag weten dat ieder die zich bekeert en gelooft in Christus de Geest ontvangt (Handelingen 2:38). Daarom is het beter de vraag te stellen: heeft de heilige Geest mij? Heeft Hij mij helemaal of maar gedeeltelijk?
- Leg voor Gods aangezicht je leven onder de loep van deze vraag. Behoort je hele leven Hem volkomen toe?

c) Een blijvende bewoner

- De Geest is Gods gave totdat Hij terugkomt. Ja, Hij woont zelfs in de harten van de gelovigen. Dichterbij en blijvender dan dit kan haast niet!
- Om stil van te worden. God Die bij je blijft en in je woont. Die geen bezoekje aflegt, maar woning maakt. Verwonder je! En dank Hem.

3

*15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.
Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken."
23 "Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg,
mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem
wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg.
(Johannes 14: 15 en 21 en 23-24a)*

Liefhebben

Johannes wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd. Alleen al in deze verzen komt het woord liefde of een afgeleide vorm ervan acht maal voor. Jezus liefhebben is geen liefhebberij, geen tijdsbesteding voor verloren uurtjes. Geen hobby die je erbij doet en als je er geen zin meer in hebt verruilt voor een andere. Het liefhebben van Jezus doortrekt je hele bestaan. Zonder Hem lief te hebben kun je de Geest niet ontvangen. En zonder de Geest red je het niet om het liefhebben vast te houden en naar Zijn geboden te leven. Door de heilige Geest krijgen we kracht om Christus geboden te bewaren. Het werk van de Geest wordt op deze manier in verband gebracht met de liefde tot Gods geboden.

a) Mijn Vader en Ik

- De Vader en de Zoon zijn Eén. In Jezus hebben we met God zelf te maken. Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Als we de Zoon zien en horen, horen en zien we de Vader. Ook in dit bijbelgedeelte komt dat heel sterk naar voren. Jezus luisterde en gehoorzaamde zijn Vader. Zijn leven was volkomen gericht op het doen van Gods wil.
- Dank U Heer, voor Uw gehoorzaamheid, voor Uw liefde. U komt de lof en de dank daarvoor toe.

b) Lijken op Hem

- Als Gods kinderen mogen we én hebben we de opdracht ons te spiegelen aan het leven van Jezus. De Geest wil ons helpen om net zo volkomen gericht te zijn op de Vader. Door zijn vernieuwende werk mogen we steeds meer op de Zoon van God gaan lijken. Als je lang en liefdevol naar Jezus kijkt, als je dat steeds vaker doet, zul je door zijn Geest gaan lijken op Jezus.
- Bid of de heilige Geest je wil helpen om je leven helemaal en onvoorwaardelijk voor God te willen leven, tot Zijn eer en heerlijkheid. Én of Hij je wil helpen om af te rekenen met alles wat je daarbij in de weg staat.

c) De vrucht van de Geest

- Eens vroeg iemand aan Jezus wat het grootste gebod was. Jezus antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.' (Mattheüs 22:37-39). Jezus, Die zelf vol was van de Geest, liet deze liefde zo uitnemend naar voren komen in zijn leven. In de bijbel wordt de liefde nauw verbonden met de Geest van Christus. De vrucht van de Geest is liefde (lees maar in Galaten 5:22). Het houden van Gods geboden (=doen wat Hij van je vraagt) gaat niet zonder de werking van de Geest.
- Vruchten maak je niet zelf, die groeien. Vraag of de vrucht van de Geest ook in jouw leven tot groei en bloei mag komen.

4

*25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
(Johannes 14:25-26)*

Herinnering

“Oh oma, wat ben ik verdrietig, maar als ik aan u denk weet ik altijd dat u geleefd hebt” Ik lees met ontroering de woorden van mijn zesjarig dochttertje. Ze heeft ze geschreven op een tekening die ze bij de kist van haar overleden overgrootmoeder neerlegt. Een beetje weemoedig bedenk ik dat ze later wellicht nog maar weinig herinneringen zal hebben aan deze lieve oma. Want is het niet zo dat herinneringen vervagen? Hoe klonk

iemands stem ook al weer, en wat was toch die gevleugelde uitdrukking die hij of zij altijd gebruikte? Het kost ons soms moeite om dingen in herinnering te roepen. Jezus belooft hier dat de heilige Geest de discipelen alles in herinnering zal brengen wat Jezus tegen hen heeft gezegd. Alles! Niet hier en daar een flard, een fragment, een half woord. Nee, alles!

a) Gedenken

- Hoe leert de Geest ons? Hij schenkt herinnering, leert gedenken. De Geest van Christus doet ons denken aan Gods daden en herinnert ons aan Christus woorden. Hoe? Hij leert ze ons door de woorden uit de bijbel zo voor te stellen, dat wij daarin de stem van Christus horen. De Geest verheerlijkt Christus. Hij laat het volle licht op Hem vallen.
- Dank dat God de bijbel én de Geest gegeven heeft om Zich te laten kennen. Dat alles wat er nodig is om tot de Vader en de Zoon te komen ons op deze manier wordt aangereikt. Bidt om, door de Geest, verlichte ogen en verstand om Zijn Woord te doorgronden.

b) De Geest en Christus

- Maar de Geest is niet alleen de wegwijzer naar Jezus. Hij is meer dan een verkeersbord dat slechts de weg wijst. In de Geest hebben we met Jezus Zelf te maken. Hij vertegenwoordigt heel persoonlijk Christus op aarde. De nieuwe manier waarop Hij onder ons en in ons op aarde is. Ook Hij is onze aanbedding waard!
- Aanbidt de Vader en de Zoon, aanbidt de Geest die in ons woont, voor zijn liefde en trouw, zijn troost en leiding, voor wat Hij ons leert. Drie-enig God U zij al de eer.

c) U kennen.

- De heilige Geest leert ons één fundamentele les, waarna er nog velen zullen volgen, maar deze les omvat alles: Dit is het eeuwige leven, dat wij U kennen. Het kennen van Jezus Christus kan zich heel je leven verder verdiepen. Nooit zul je zeggen: nu ben ik er. Wat doe jij om steeds meer te groeien in de kennis van de Heiland?
- 'U kennen, uit en tot U leven. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de zin van alle tijd. Ja Christus, tot in alle eeuwigheid. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.' (naar gezang 75)



Kringstudie 9

Johannes 16:5-15

Verkenning van de tekst

Context

In de hoofdstukken 14-16 van het Johannesevangelie vinden we een vijftal tekstgedeelten waarin het specifiek gaat over de belofte en de komst van de heilige Geest, de Pleitbezorger. Ze worden ook wel de Parakleet-teksten genoemd:

- Johannes 14:15-17
- Johannes 14:25-26
- Johannes 15:26
- Johannes 16:7-11
- Johannes 16:13-15

De hoofdstukken van de genoemde gedeelten vallen binnen het kader van Jezus' afscheidsrede. Deze is begonnen in hoofdstuk 13 met de tafelrede en vindt zijn hoogtepunt in het hogepriesterlijk gebed in hoofdstuk 17.

Jezus gaat terug naar Zijn hemelse Vader, maar Hij laat zijn volgelingen niet zomaar achter. De belofte van de komst van de heilige Geest als Pleitbezorger wordt gegeven. Hij is Christus' Plaatsvervanger op aarde.

Thematiek en structuur

Een aantal van de Parakleet-teksten is al aan de orde geweest bij de stille-tijd stukjes, waarbij de nadruk lag op de Geest en de discipelen. In deze bijbelstudie komt het accent daarnaast ook te liggen op het werk van de Geest ten aanzien van de wereld. Er wordt een beeld van een rechtszaak geschilderd, een proces tegen de wereld.

- 16:5-7 Jezus gaat weg, zijn discipelen zijn bedroefd, maar het is nodig en nuttig dat Jezus gaat, anders kan de Geest niet komen.
- 16:8-11 De heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
- 16:12-15 De Geest van de Waarheid zal niet van Zichzelf spreken, maar spreken van Jezus. Hij zal de Christus verheerlijken.

Korte uitleg

• vers 5-7: Beter voor u/het heeft nut dat Jezus weggaat.

Dat is het nieuwe in deze gedachten. De discipelen gaan er niet op achteruit. Ogenschijnlijk wel. Het ontroert hen, het heengaan van Christus maakt hen bedroefd. Maar feitelijk betekent het heilsvooruitgang. Ook al ervaren zij dat op dit moment niet. Het heil gaat voort. Waaruit bestaat deze heilsvooruitgang? Dat de Geest kan komen. Hij zal niet komen als Christus niet is verheerlijkt. Zie bv. ook 7:39 voor deze samenhang. De Geest komt op gezag van Christus. Op grond van zijn volbrachte werk. Maar Hij komt ook als Gezondene van Christus. In Hem komt Christus zelf. Dat is troost! De Parakleet is de gave van de Vader (én de Zoon) aan de gelovigen voor de tijd van Jezus' afwezigheid. In de Geest is Christus present.

• vers 8-11: Beeld van de rechtszaak.

Om duidelijk te maken wat de heilige Geest ten aanzien van de wereld zal doen gebruikt Jezus het beeld van een rechtszaak. Overtuigen is het bewijs leveren van schuld en daarmee is het een veel sterkere uitdrukking dan getuigen. Het is overtuigend aan het licht brengen zodat er niets tegenin gebracht kan worden. De Parakleet is de zaakwaarnemer, de advocaat. Hij schakelt hierbij ook de gemeente, de gelovigen in. Door haar tegenwoordigheid in de wereld, toont ze zonde aan. Gelovigen worden

getuigen omdat ze iets te vertellen hebben over de waarheid, over gerechtigheid. Daarom is de haat tegen Gods gemeente ook zo groot/sterk.

Niet Christus is de gedaagde in deze rechtszaak, maar de wereld zelf wordt de gedaagde partij. Ook al zullen de joden binnen enkele uren komen en Hem gevangen nemen voor een proces dat zal uitlopen het vonnis van de kruisdood. Christus Zelf is gerechtigheid. Zijn werk volbracht. Hij is naar de Vader gegaan. Degene die door de wereld uitgeworpen was, heeft God de Vader met de hoogste heerlijkheid overladen.

In een rechtszaal, in een rechtsgeding wordt een beslissend oordeel verwacht. Er vindt oordeel plaats na de geschiedenis, op de jongste dag. Maar er is ook het oordeel in de geschiedenis, dat laat vers 11 zien. De satan is al geoordeeld door het kruis. De wereld is niet langer onoverwinnelijk. Jezus heeft overwonnen. (Johannes 16:33)

• **vers 13: Volle waarheid.**

In drie van de vijf teksten over de Pleitbezorger wordt Hij de Geest van de waarheid genoemd. Er is dus blijkbaar ook een andere geest: de geest van de dwaling, de leugen. Iedere geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, die is niet uit God (Johannes 4: 1-6). De Geest van de waarheid wijst de weg naar Jezus, die de Waarheid is. De Geest geeft leiding aan het leren verstaan en kennen van de waarheid. Dit gaat over het werk van de Geest in en aan de gemeente, aan Jezus volgelingen. Wat Christus zegt hangt samen met het vermogen van de discipelen om te dragen. Hij ziet op de omstandigheden en houdt rekening met de vraag wat het juiste moment is. Jezus kan ook zwijgen, want de Geest komt zijn volgelingen begeleiden als hun persoonlijke gids. Jezus is de toekomst, de volle waarheid in eigen Persoon. Het is kenmerkend van de Geest dat Hij in zijn heilswerk niet van Zichzelf spreekt, maar wijst op Christus. Maar dat geldt ook voor Christus. Ook Hij wijst niet op Zichzelf maar openbaart het woord van de Vader. De Geest openbaart het woord Christus dat niets anders is dan het woord van de Vader. Het heil wordt teruggebracht tot de bron: de Vader.

• **vers 14-15: Jezus wordt verheerlijkt.**

De Geest zal de toekomst verkondigen. Letterlijk betekent dit dat de Geest bericht teruggeeft van de hemel waar Christus is. De Geest bindt ons aan het spreken van Christus. Hij verkondigt Christus.

Christus heeft de heerlijkheid (= centraal thema in dit evangelie) die Hij bij de Vader had verlaten. Maar nu Zijn opdracht vervuld is keert Hij terug. Degene die door de wereld uitgeworpen was, heeft God de Vader met de hoogste heerlijkheid overladen. De wereld heeft als laatste van Hem gezien zijn schanddood aan het kruis. Maar wie zal dat melden? De Heilige Geest zal dit doen. Hij zal Christus verheerlijken.

Boodschap en actualiteit

Het heil is voortgegaan. Jezus werk volbracht. Dat heeft ook 'nut' voor ons. De weg is vrij naar de Vader, door de heilige Geest.

Zoals de discipelen het voorrecht kregen om door de heilige Geest naar de volle waarheid te worden geleid. Zo mag dat ook voor gelovigen, vandaag de dag gelden. Groeien in de waarheid. De waarheid heeft betekenis voor elke situatie van ons leven én in het sterven. In alle omstandigheden leren hoe rijk we zijn in Christus.

Door de tegenwoordigheid van de gemeente wordt zonde aangetoond, daarom is de haat tegen de gemeente ook zo sterk. Waar eerst de haat van de wereld zich richtte tegen Jezus, worden nu zijn volgelingen mikpunt van spot en hoon. We mogen niet vergeten dat het tijdperk van de Geest ook het tijdperk is waarin de haat van de wereld tegen Christus en de zijnen zich zal openbaren. Hebben wij deze haat en vijandschap uit het evangelie weggewerkt en weten we daarom ook geen raad met de troost van de Trooster, de Pleitbezorger? We hebben de heilige Geest nodig in een wereld die lijnrecht tegenover Christus staat.

Maar door de Geest wordt de wereld ook met het evangelie in aanraking gebracht. Het koninkrijk breekt zich baan. Deuren gaan open, harten ontsluiten zich. Hoe? Door de getuigenissen van de christenen, het vertellen van de Waarheid, die Christus in eigen Persoon is. Want dit is het eeuwige leven, dat wij U kennen. Draag jij die boodschap uit?

Aanwijzingen voor de kringleider

IJsbreker

Knip vooraf een artikel uit de krant over een rechtszaak. Lees dit met elkaar en praat vervolgens hierover door. Wat is het belangrijkste proces van de laatste tijd? Wie staat er terecht en wie klaagt aan, wat houdt de aanklacht in en wie is de advocaat? Is er kans op vrijspraak en wanneer valt de beslissing?

Inleiding

Geef kort de context weer en geef ook aan dat we in deze bijbelstudie onderscheid aanbrengen tussen het werk van de Geest voor zijn discipelen en zijn werk ten aanzien van de wereld. En dat bij dit laatste het beeld van een rechtszaak wordt opgeroepen. De rechtszaak die besproken is bij de IJsbreker helpt om dadelijk de rechtszaak van de Geest tegenover de wereld uit te werken.

Kringgesprek

gespreksvragen:

- **vers 5-7 Beter voor u/het heeft nut dat Jezus weggaat.**

- Welke emoties zie je bij de discipelen als Jezus Zijn vertrek uit deze wereld aankondigt?
- Waarom is het beter dat Jezus weggaat? Lees ook Johannes 14:28

- **vers 7-11: Beeld van de rechtszaak.**

- In deze verzen wordt het een beeld van een rechtszaak opgeroepen. Maak met elkaar de opdracht op het eerste werkvel.

- **vers 13: Volle waarheid.**

- Hoe heeft de Geest jou naar Jezus geleidt? Of twijfel je hier aan, zo ja waarom/waardoor?
- Getuig jij wel eens van Jezus die de Waarheid is? Hoe reageren anderen daarop?
- Wat vind je van de volgende uitspraak: 'Je hebt de Geest hard nodig om staande te blijven in deze wereld.' Hoe is jouw geloofsleven afgestemd op de hulp die de Geest wil geven?
- Wat heb je naar aanleiding van deze bijbelstudie (en de stille tijd-stukjes) geleerd over de heilige Geest?

- **vers 14-15: Jezus wordt verheerlijkt.**

- "Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen" Waar zie je vandaag de dag terugkomen dat de Geest Jezus verheerlijkt?
- Je hoort nog wel eens dat de kerk in de loop van eeuwen het werk van de heilige Geest vergat. Men wil meer aandacht schenken aan zijn Persoon en werk. Maar deze aandacht moet wel juist zijn. De Geest spreekt namelijk niet van Zichzelf. Welk gevaar zie je? Hoe is het evenwicht daarin in jouw gemeente?

Afsluiting

Het proces van alle tijden komt nog, op de jongste dag, toch staat een groot gedeelte van de beslissing, de uitspraak, het vonnis nu al vast. Doordat de belangrijkste vraag op die dag zal zijn: Wie is Christus voor jou? Wat is jouw persoonlijk antwoord op deze vraag? Denk je inderdaad dat deze vraag de cruciale zal zijn in het eindgericht? Hoe kijk je hier tegenaan?

Werkvellen voor de kringstudie

Werkvel 1: De rechtszaak

Werkvel 2: Uitwerking van de rechtszaak voor de kringleider.

De rechtszaak

Rechter:

Aanklager
Advocaat

Gedaagde/verdachte
.....

Getuigen
.....

aanklacht	veroordeling	getuigen-verklaringen

1. Wie is de aanklager?
2. Wie zit er in de beklagdenbank?
3. Wie is de advocaat?
4. Wie denk je dat de Rechter is?
5. Wat is de aanklacht?
6. Wie wordt er gerehabiliteerd (in ere hersteld) door de Aanklager?
7. Wat houdt de veroordeling in?
8. Wie zijn de getuigen?
9. Wat brengen ze in?

Uitwerking opdracht werkvel 1

1. **Wie is de aanklager?** De heilige Geest vervult in dit proces de rol van openbare aanklager.
2. **Wie zit er in de beklagdenbank?** In de verdachtenbank zit "de wereld" Al denkt de wereld Jezus in het beklagdenbankje te hebben, ze proberen te bewijzen dat Jezus een zondaar is en zichzelf rechtvaardig. Zodat ze Jezus veroordelen tot de dood aan het kruis. Met "de wereld" wordt hier bedoeld de ongelovige wereld en hier nog meer specifiek de joden.
3. **Wie is de advocaat?** De Geest is voor de discipelen vooral een Advocaat en Pleitbezorger die hen ondersteunt. De Advocaat levert het wettig en overtuigend bewijs van wat zonde, gerechtigheid en oordeel werkelijk zijn. In onze Nederlandse rechtspraak kennen wij niet deze combinatie van én aanklager zijn én advocaat. In andere rechtssystemen kunnen deze functies wel samengaan.
4. **Wie denk je dat de Rechter is?** Hoewel dat in deze bijbelpassage niet expliciet naar voren komt denk ik dat je op grond van gegevens over het oordeel op de jongste dag kunt zeggen dat God de Rechter is. (Handelingen 17:30)
5. **Wat is de aanklacht?** Dat de wereld schuldig is. Zij is schuldig aan de zonde van ongelof. Jezus had (de Joden) hen dat ongelof al eerder verweten (Johannes 8:24, 3:18, 15:22-24). Ongelof is de vijandige houding tegenover Jezus en weigering om in Hem te geloven.
6. **Wie wordt er gerehabiliteerd(in ere hersteld) door de Aanklager?** De Geest zal niet alleen schuld aantonen, Hij zal ook gerechtigheid aan het licht brengen. De tegenstanders van Jezus dachten in hun recht te staan en wilden Hem veroordelen en ter dood brengen. Hij was in hun ogen een zondaar. Maar de Geest zou overtuigend aan het licht brengen dat ze het bij het verkeerde einde hadden. Niet zij, maar Jezus heeft het recht aan zijn kant. Hij is de Ware Gerechtigheid. Hij heeft het werk voleindigd (Johannes 17:4) Het bewijs dat de Geest daarvoor aandraagt is dat Jezus naar zijn Vader ging. Als Hij zo'n zondaar was als zij beweerden, dan zou zijn Vader Hem niet tot Zich nemen. Maar dat zou zijn Vader nu juist wél doen. Op die manier wordt Jezus gerechtigheid bewezen. (zie 1 Timotheus 3:16) God toonde zijn gerechtigheid daarin dat Degene die door de wereld was uitgeworpen, door Hem met de hoogste heerlijkheid overladen zou worden.
7. **Wat houdt veroordeling in?** Naast het aantonen van zonde en gerechtigheid, richt de Geest zich tot slot op het oordeel. Jezus' tegenstanders halen zich het oordeel op de hals. In dat kader opent de Geest hun ogen ervoor dat de overste van de wereld al is geoordeeld. Hij heeft zijn vonnis al gekregen (zie bv Johannes 12:31). En wat voor hem opgaat dat is ook van kracht voor degenen, die zich door hem laten gebruiken.
8. **Wie zijn de getuigen?** De Geest zelf zal met overtuigende bewijzen komen en daarbij ook de discipelen, als ooggetuigen inschakelen en ook de leden van de gemeente van Jezus inschakelen als getuigen. (zie Johannes 15:26 en 27). In een proces zijn ooggetuigen van groot belang. In de bijbel vinden we meerdere plaatsen dat voor een vonnis twee of drie getuigen nodig zijn. (zie bv Deuteronomium 17:6 en 2 Korinthe 13:1)
9. **Wat brengen ze in?** De Geest maakt gebruik van hun getuigenis in woord en daad. Verhalen van Gods daden. Wat heeft God in ons leven gedaan? Volgelingen van Jezus hebben iets te vertellen over de waarheid, ja over dé Waarheid!