

## Artios Bijbelstudie

Marianne van den Bosch

### Opdat Gij Gelooft! Johannes 20:19-31

#### **INHOUD**

Stille tijd	2
Jezus leeft!	2
'Uit(zend)ing'	3
Ongeloof en geloof	4
Mijn Heer, Mijn God!	5
Kringstudie 4	7
Verkenning van de tekst	7
Context	7
Thematiek en structuur	7
Korte uitleg	8
Boodschap en actualiteit	9
Aanwijzingen voor de kringleider	9
Ijsbreker	9
Inleiding	9
Kringgesprek	9
Afsluiting	10
Werkvel 1	11
Binnenkomer	11



## Stille tijd

tussen kringstudie 9 en 10

- 1
- 19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!'
- 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.  
(Johannes 20: 19-20)

### Jezus leeft!

De avond is gevallen over Jeruzalem. In een van de huizen bevinden zich de discipelen. Ze zijn bang voor de Joden, en misschien ook wel vertwijfeld door alle gebeurtenissen van die dag.

Eerder die dag, in de vroege morgen, had Maria van Magdala alarm geslagen. Het graf was leeg! In allerijl gingen de discipelen met haar mee naar het graf en ook zij zagen enkel nog de linnen doeken liggen. De discipelen gingen terug naar huis en Maria bleef huilend achter. Hoe zouden de discipelen zich hebben gevoeld? Boos, verlaten, verdrietig, rouwend? Ze hadden immers nog niet begrepen dat Jezus uit de dood zou opstaan (Joh. 20:9). Jezus was overleden en nu was ook nog eens zijn lichaam verdwenen.

De discipelen zaten thuis bij elkaar toen Maria opnieuw langs kwam. Dit keer straalde ze van blijdschap. Vol enthousiasme vertelde ze: 'Ik heb de Heer gezien, en Hij leeft!' (Joh.20:18) Maar de discipelen deelden niet in haar blijdschap. Ze geloofden niet dat ze Jezus had gezien, en dat Jezus leeft (Mark. 16:11). Dat kon onmogelijk waar zijn. Later die dag verscheen Jezus aan de Emmaüsgangers en ook zij vertelden het goede nieuws aan de discipelen: 'wij hebben Jezus gezien, en Hij leeft!' Maar ook ditmaal geloofden de discipelen het niet (Mark. 16:12-13).

Nu is het avond geworden. De discipelen zitten nog steeds bij elkaar. De gebeurtenissen van deze dag trekken zich aan hen voorbij. Wat moeten ze toch met de getuigenissen van Maria en de Emmaüsgangers? En dan opeens staat Jezus in hun midden! 'Ik wens jullie vrede!', zegt Hij. Hij toonde zijn handen en zijn zijde. Toen maakte de angst en de vertwijfeling van de discipelen plaats voor blijheid! Want nu geloofden ze en wisten ze zeker: het is waar! Jezus leeft!

#### a) Vrede!

- De discipelen kenden angst en vertwijfeling. Midden in die onrust klonk er de groet van Jezus: 'Ik wens jullie vrede!' Deze groet is méér dan zomaar een 'hallo' of 'dag'. Jezus vrede is de sleutel die de deuren van angst openen kan. Vrede (shalom) in de Bijbel betekent heelheid en volkomenheid op alle gebieden van het leven. Jezus wenst ook jou vrede. Jezus wil ook jou nabij zijn met Zijn vrede in welke omstandigheden je ook zit, welke gevoelens van angst en vertwijfeling je ook hebt. De vrede van Jezus is niet afhankelijk van omstandigheden, maar is er altijd! Wat betekent Jezus' vrede voor jou?
- Dank Jezus voor de vrede die Hij aan je wil geven, vraag hem of Zijn vrede ook gestalte mag krijgen in jouw leven en dat van anderen.

#### b) Geloven

- Maria en de Emmaüsgangers mochten er van getuigen. Zij hebben Jezus gezien. Jezus leeft! Tegelijkertijd blijkt ook hoe moeilijk het is voor de discipelen om de boodschap van Maria en de Emmaüsgangers te geloven. Pas na het zien van Jezus zijn ze er

zeker van: Jezus leeft! Wat zou er voor jou persoonlijk veranderen als Jezus niet was opgestaan? Wat heb jij nodig gehad om te geloven dat Jezus leeft?

- o Gebed: 'Heer, open de harten van mensen, opdat ze gaan zien dat U leeft! Heer open mijn hart, en laat mij ervaren de kracht van uw opstanding!'

2

21 Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'

22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.

23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

*(Johannes 20: 21-23)*

## 'Uit(zend)ing'

Regelmatig worden er in de christelijke gemeenten mensen uitgezonden naar het buitenland. Ze gaan daarheen met een speciale missie: werken in ontwikkelingshulp, hulp bieden aan straatkinderen, onderwijs geven aan theologische scholen, het evangelie verkondigen. Deze mensen met een missie, worden uitgezonden vanuit de gemeente, en geven zo uiting aan hun geloof. Ze willen laten zien wie Jezus is en wie Hij voor de mensen wil zijn. De taak van de gemeente is om deze uitzending mogelijk te maken, en te ondersteunen, financieel en door gebed.

Jezus had ook een missie toen Hij naar deze aarde kwam. Deze missie is bijna volbracht, en het duurt niet lang meer of Hij gaat terug naar de Vader. Maar voordat Jezus teruggaat naar de Vader, moet er worden gezorgd dat de taak die Hij op aarde had, wordt voortgezet. Zoals de Vader Jezus naar de aarde zond, zo zend Jezus nu de discipelen en ons uit om Zijn werk voort te zetten. Waaruit dat werk bestaat? Uit het laten zien wie Jezus is, en wat Hij voor ieder van ons gedaan heeft. Er is verlossing, en vergeving van onze zonden, wanneer je Christus aanneemt als je Verlosser!

Echter de discipelen konden dit werk niet op eigen houtje doen. Jezus zegt: 'ontvang de Heilige Geest.' Ze hadden de hulp nodig van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest konden ze niets, en dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Wij hebben in onze taak als christen de Heilige Geest nodig. Je kunt op verschillende manieren uiting geven aan je geloof en aan je missie, dat kan zowel in het buitenland als in het binnenland zijn. Onder gelovigen en niet-gelovigen, in woorden en daden. Toch hebben al die verschillen één ding gemeen: onze uitzending zal altijd een uiting zijn van Christus!

### a) Gave of opgave?

- o Jezus geeft ons een opdracht mee, een taak in deze wereld. Deze taak gaat gepaard met de belofte van de hulp van de Heilige Geest (Lees ook Joh. 14:15-20). Maar is het niet vaak zo, dat als het er op aan komt, wij twijfelen aan onze taak, aan onze eigen bekwaamheid? Wie ben ik om talentvol te zijn, en mijn gaven in te zetten? Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Is deze taak voor jou een gave of een opgave?
- o Dank God voor zijn onmetelijke wijsheid, voor Zijn liefde voor jou. Vraag of Hij jou wil laten zien, wie jij bent en wat je kunt, om Zijn taak uit te mogen voeren.

### b) Vergeving

- o Vergeving kent verschillende dimensies. Je kunt vergeving ontvangen in je relatie met God. Je kunt vergeving geven en ontvangen van mensen om je heen en tenslotte ben je er zelf ook nog: kun je je zelf vergeven? Vergeving is niet alleen een spreekwoordelijk iets, maar ook gedachten en gebeurtenissen los kunnen laten, en verder kunnen gaan. Denk eens na over de plaats van vergeving in jouw leven.
- o Spreek met God over de plaats van vergeving in jouw leven.

### 3

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam.

25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.'

26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan.

'Ik wens jullie vrede!' zei hij,

27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.'

*(Johannes 20: 24-27a)*

## Ongeloof en geloof

Een herhaling van gebeurtenissen, zo zou je het wel kunnen noemen. Daar waar eerder de discipelen Maria's getuigenis over Jezus' opstanding niet geloofden, zo gelooft ook Thomas het getuigenis van de discipelen niet. 'Het kan niet waar zijn dat Jezus leeft, onmogelijk! Alleen als ik Hem kan zien en kan aanraken, dan geloof ik!' Is dit ongeloof van Thomas? Of is dit een schreeuw uit het diepst van zijn ziel? Thomas geloofde immers wel in Jezus, maar was zijn wereld niet ingestort nadat Jezus stierf?

Een week lang bleef het stil. Geen antwoorden, op de vele vragen. Wat zal dat moeilijk geweest zijn voor Thomas! Terwijl hij vol was van ongeloof en twijfel, en niet kon bevatten wat er allemaal gebeurd was, zijn zijn vrienden blij! Ze zijn vol van vreugde, want zij hebben Jezus gezien! Wat een tegenstelling. Misschien ken je zelf die tegenstelling ook wel. Je leeft je leven met God, maar tegelijkertijd ken je twijfel en ongeloof. De antwoorden blijven weg. Het is stil tussen jou en God. Net zoals het stil was rondom Thomas.

Maar dan..! Precies een week nadat Jezus opstond uit het graf, verschijnt Hij aan Thomas. Net als bij de discipelen eerder, groet Hij met de vredegroet. Hij richt zich tot Thomas en zegt: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.' Wat moeten deze woorden Thomas hebben geraakt. Jezus verscheen en Jezus wist van zijn twijfel en ongeloof. Jezus heeft Thomas gehoord! Jezus komt hem tegemoet! Zoals Jezus Thomas hoorde, zo hoort Hij ook jou. Jezus ziet jou ook, in je twijfel en je ongeloof. Hij komt jou ook tegemoet. Hij groet ook jou met zijn vredegroet!

### a) Nooit alleen

- o Jezus ziet jou. Hij hoort jou. Net zoals Jezus Thomas tegemoet kwam, zo komt Hij ook jou tegemoet. Hij is er altijd. Hoe heeft dat zijn uitwerking in jouw leven?
- o Dank Jezus, dat Hij er altijd is, en dat Hij altijd naar jou omkijkt!

### b) Twijfel

- o Iedereen kent zo zijn twijfels, vragen en ongeloof. Welke twijfels ken jij? Hoe ga jij om met je twijfels? Houden ze je bij God vandaan, of brengen twijfels je juist dichterbij God?
- o Dank God, dat je met al je twijfels naar Hem toe mag gaan. Dank Hem voor Zijn grootheid en almacht, die alle twijfel te boven gaat.

## 4

- 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof'
- 28 Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!'
- 29 Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'
- 30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan,
- 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.  
(Johannes 20: 27-31)

### Mijn Heer, Mijn God!

Thomas, de discipel, die we vaak associëren met zijn ongeloof, geeft hier een geweldige belijdenis! 'Mijn Heer, Mijn God!' Persoonlijker kan deze belijdenis niet. Luther heeft ooit eens gezegd: 'Het merg van evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden'. Wij zijn vaak geneigd om te spreken over 'ons' geloof, 'onze' God, 'onze' Vader, maar met alleen 'ons' redden we het niet. Het moet uiteindelijk tot die persoonlijke belijdenis komen, zoals Thomas die uitsprak. Alles komt uiteindelijk samen in die ene belijdenis van Thomas: 'Mijn Heer, Mijn God.' Thomas' belijdenis is een antwoord op het belangrijkste thema van het evangelie van Johannes: het komt er op aan of je Jezus wel of niet aanneemt.

Wij hebben Jezus niet gezien, zoals de discipelen Hem hebben gezien na zijn opstanding. Wat wij hebben is de Bijbel. Het Woord van God. Johannes heeft dit alles opgeschreven, zodat ook wij horen van de verhalen van Jezus. Opdat ook wij gaan geloven dat Jezus de Messias is. Geloof jij in deze getuigenissen, of twijfel je nog? Net als de eerst de discipelen en later Thomas? Wanneer je twijfel en ongeloof kent, besef dan dat je ook voor een keuze staat: kies je voor de twijfel, of kies je voor het geloof in Jezus? Durf in je al je vragen, ongeloof en twijfel Thomas na te spreken: 'Mijn Heer, Mijn God?!'

Door Johannes heen spreekt God. De Vader heeft Jezus naar ons toegezonden, Hij wil onze Messias zijn, door Hem kunnen wij de Vader kennen en belijden: 'Mijn Heer, Mijn God!'

#### a) De omgang met God

- o Een belijdenis als wel een gebed:  
*Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
Mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
Die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouwe, Uw raad houdt stand,  
Uw wijsheid is het die mij leidt,  
En eenmaal kroont met heerlijkheid.*  
(Psalm 73:9, Liedboek voor de kerken)
- o Het blijft een wonder de omgang tussen God en de mens. Een wonder dat wij de Vader mogen leren kennen door Jezus. Dat wij door Jezus verzoend zijn met God, waardoor wij kunnen zeggen: Mijn Heer, Mijn God. Neem de tijd om God daarvoor te aanbidden en te danken.

#### b) Zien is geloven

- o Er zijn veel mensen die Jezus best als voorbeeld willen nemen in hun leven. Hij was immers een goed mens, zonder kwade bedoelingen. Maar daarbij houdt hun geloof ook op. Ze geloven niet dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat willen ze dan eerst wel eens zien. Welke boodschap heb jij voor deze mensen?
- o Bid voor de vele mensen die Christus (nog) niet als hun verlosser hebben aangenomen. Vraag of ook hun ogen open mogen gaan en of zij op een bepaald moment ook de belijdenis van Thomas na kunnen zeggen.





## Kringstudie 4

Johannes 20: 19 - 31

### Verkenning van de tekst

#### Context

De geschiedenis zoals Johannes die vertelt, raakt nu in een stroomversnelling. Daar waar de hoofdstukken 1-13 enkele jaren betrof, de hoofdstukken 14-18 enkele weken, zien we dat de gebeurtenissen zich nu afspelen in een tijdsbestek van uren.

De dag waarop Jezus bij de leerlingen verschijnt is de dag waarop Hij opgestaan is. Er is heel wat gebeurd die dag. De discipelen bezochten 's morgens het graf en ontdekten dat het leeg was. Jezus verscheen aan Maria en zij haastte zich naar de leerlingen en vertelde dat ze Jezus had ontmoet, en dat Hij leefde! Na een tumultueuze dag, zitten de discipelen bij elkaar, de deuren en ramen gesloten, bang voor de joodse leiders. En dan verschijnt Jezus aan hen.

#### Thematiek en structuur

'Opdat gij gelooft', is niet alleen een thema van dit gedeelte van Johannes, maar het doel waarmee Johannes het evangelie geschreven heeft. In dit gedeelte zien we dat er toegewerkt wordt naar dat thema.

Jezus verschijnt aan de discipelen, en later aan Thomas. Zijn verschijningen vinden plaats na Zijn opstanding, wanneer Jezus op weg is naar de Vader. Tijdens zijn bezoeken aan de discipelen geeft Hij ze een taak. Hij zendt hen uit, zoals de Vader Hem gezonden heeft. Het werk op aarde moet immers voortgezet worden. Bij die uitzending gaat ook het ontvangen van de Heilige Geest, de beloofde Trooster (Joh. 14:15-20) gepaard. Er kan immers niets zonder de Heilige Geest. Uiteindelijk komt alles samen in de belijdenis van Thomas: 'Mijn Heer, Mijn God.' Het is een antwoord op het doel waarmee Johannes dit evangelie geschreven heeft: 'opdat gij gelooft'.

Het Bijbelgedeelte zou je als volgt kunnen indelen:

19 – 23	Jezus verschijnt aan de discipelen; uitzending
24 – 25	De discipelen geven een getuigenis aan Thomas
26 – 29	Jezus verschijnt aan de discipelen en Thomas; Thomas' antwoord
30 – 31	Doel van het evangelie: opdat gij gelooft, en leeft!

De climax die we terugzien in de laatste twee verzen van dit gedeelte zien we ook terug in de structuur van het evangelie:

Hoofdstuk	Inhoud	Thema	Tijdspad
1 – 13	Introductie Christus, Zeven tekenen, Ik-ben uitspraken.	* Opdat men door de lijdensgeschiedenis gelooft dat Jezus de Ik-ben is * De zending van de Zoon door de Vader wordt voortgezet in de leerlingen	Enkele Jaren
13 - 18	Laatste avondmaal, lijdensgeschiedenis, Opstanding	* Jezus kondigt aan naar de Vader te gaan. * De belofte van de komst van de Heilige Geest * Opdat Gij leeft, door geloof.	Enkele weken
19 – 20	Verschijningen, Jezus op weg naar de Vader	Alle bovenstaande thema's komen in dit gedeelte terug, en tot een climax.	Enkele uren

## Korte uitleg

- 19 → De eerste dag: Daarmee legt Johannes nog eens de nadruk op de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, alles veranderend, dat zou je in alle consternatie haast vergeten.  
→ Discipelen: 10 discipelen, Thomas was er niet bij.  
→ Joodse leiders zijn vijandig gezind, ten opzichte van volgelingen van Jezus. (Joh. 7:13,9:22,19:38), daarnaast waren zij zich er van bewust (in tegenstelling tot de discipelen) dat Jezus had gezegd dat hij na drie dagen zou opstaan (Mat. 27:63-66). Zij hadden het graf verzegeld, en toch was Jezus hen ontglipt. Ze gaven nu de discipelen de schuld van het stelen van het lichaam van Jezus (Mat. 28:11-15).
- 20 De leerlingen geloofden het getuigenis van Maria niet (Marc. 16:11), maar nu ze Jezus zien, geloven ze en slaat hun angst om in blijdschap.
- 21 → Jezus groet de discipelen nogmaals met de vredegroet. Deze staat nu in het teken van het uitzendingsbevel. Het is niet onwaarschijnlijk dat tussen de eerste en tweede vredegroet enige tijd verstreken is.  
→ Jezus komt met een doel, Hij zendt zijn discipelen uit. In Joh. 17:18 spreekt Jezus tot de Vader uit, dat Hij gezonden is, om zo ook de anderen te zenden. Ook dit past in de gang naar hemelvaart. Door het hele evangelie heen lezen we over het gezonden zijn van Jezus, 3:17,34 / 5:30,37 / 6:29,38 / 7:28 / 8: 18,26; Nu zend hij zijn discipelen om zijn eigen werk voort te zetten: 13:20 / 15:27.  
→ 'zoals': houdt een vergelijking in; het betekent dus niet dat je opvolger bent van Jezus, maar vertegenwoordiger.
- 22 De discipelen hebben de Heilige Geest nodig om hun taak te kunnen doen. Er bestaan meningsverschillen over het ontvangen van de Heilige Geest. Sommige verklaringen gaan er van uit dat de discipelen deze pas met Pinksteren ontvingen, anderen gaan er van uit dat de discipelen op het moment van spreken van Jezus, ook de Heilige Geest ontvingen. Immers de volledige openbaring van de Heilige Geest zal er zijn met Pinksteren, maar de geest is tot die tijd wel al aanwezig. Al in het Oude Testament was er sprake van het ontvangen van de Geest bij het uitvoeren van een bepaalde taak (bv. de bouw van de tabernakel; het werk van de profeten)
- 23 Zoals Jezus op aarde de volmacht had om zonden te vergeven (Mat. 9:6), zo mogen de discipelen dat nu ook doen in Zijn naam (mat. 16:19 en 18:18). De vergeving van de zonden is het hart van het evangelie. Deze volmacht geldt ook voor het niet vergeven van zonden, wanneer iemand bijvoorbeeld geen berouw toont, zijn zonde niet wil belijden, of vasthoudt aan de zonde.
- 25 Thomas geloofde het getuigenis van de andere leerlingen niet. Net zoals de leerlingen ook in eerste instantie het getuigenis van Maria niet geloofden (Marc. 16:11).
- 27 Jezus heeft Thomas gehoord in zijn ongeloof: Eerst krijgt thomas de opdracht om te voelen, aan te raken.. en dan pas zegt Jezus: geloof! Wat een ontferming en genade!
- 28 Thomas' belijdenis is een antwoord op een belangrijk thema in het evangelie van Johannes. Tevens is het een antwoord op de vraag van Thomas aan Jezus in Joh.14:5. Thomas gelooft, en Jezus is de weg naar de Vader.
- 29 Nu verscheen Jezus nog aan de discipelen, en geloofden ze doordat ze Hem zagen. Ook eerder in het evangelie beschrijft Johannes dat men geloofde toen ze de tekenen zagen ( Joh. 2:23 / 3:2 / 7:31). Latere generaties horen alleen over Jezus, en moet geloven na het horen van de getuigenissen.
- 30v → Al de tekenen vinden plaats voor de ogen van publiek en de discipelen, dus altijd in het openbaar (1 joh. 1:1-3). De tekenen duiden op de Godheid van Jezus, Zoon van God. Ze lieten de Godheid van Jezus zien, opdat wij geloven. Daarmee zijn we terug bij het begin van het Johannes evangelie.  
→ Dat leven is het eeuwige leven dat Jezus zelf heeft en geeft (1:4 / 3:36 / 5:26 / 10:10) Het eeuwige leven staat of valt met het geloof in Jezus. Dat leven begint al hier op aarde. Door Jezus, in gemeenschap met Hem, sta je in verbondenheid met de Vader.



## **Boodschap en actualiteit**

In dit Bijbelgedeelte hebben we al snel de neiging om te blijven haken bij het verhaal van Thomas. Thomas die niet geloofde, tenzij hij Jezus zag. Het is een uitdaging om dit keer verder te kijken dan alleen naar het verhaal van Thomas: het ongeloof, de twijfel, het willen zien. Het verhaal van Thomas heeft zijn climax in de belijdenis van Thomas. Wat betekent die belijdenis? Kunnen wij Thomas naspreken? Hoe geven wij die belijdenis gestalte?

Jezus verscheen aan de discipelen, voordat Hij naar de Vader ging. Ooit zal Hij weer verschijnen. Tot die tijd hebben wij een opdracht. Hoe kunnen wij uiting geven aan het zendingsbevel? Hoe getuigen wij van Jezus' opstanding? In een wereld waarin we het moeten hebben van niet zien en toch geloven. Geloven in Jezus, ja dat vinden veel mensen niet zo'n probleem. Hij was immers best een goede man en deed ook best goede dingen. Geloven in de opstanding, gaat een stap te ver. Maar wat is Jezus zonder opstanding? Wat is geloof zonder vergeving van zonden, zonder verzoening met de Vader?

## **Aanwijzingen voor de kringleider**

### **IJsbreker**

Als binnenkomer krijgen de kringleden de opdracht om hun eigen geloofsbelijdenis te formuleren (zie werkvel 1). Dit kan door middel van woorden, tekeningen, beelden enz. Later in de Bijbelstudie komt dit nader aan de orde. Denk er aan om voldoende materiaal zoals papier, stiften en dergelijke mee te nemen.

### **Inleiding**

Schets de context van dit gedeelte (zie kopje context en stille tijd stukje 1). Lees met elkaar het gedeelte. Dit kun je laten doen door één iemand, of iedereen een vers laten lezen. Na het lezen van het gedeelte kun je iemand vragen om het in eigen woorden samen te vatten.

### **Kringgesprek**

#### 20: 19 – 23

- Met welke boodschap c.q. opdracht kwam Jezus naar de discipelen?
- In welk verband staan de verzen 22 en 23 tot vers 21?
- Wat betekenen de verzen 22 en 23?
- Geldt de 'uitzendingsopdracht' ook voor ons?
- Hoe kunnen wij vorm geven aan die opdracht?

#### 20: 24 – 29

- Wat was de reactie van Thomas op het getuigenis van de discipelen?
  - Wat is opmerkelijk aan deze reactie, als je het vergelijkt met de reactie van de discipelen op het getuigenis van Maria? (Marc. 16:11)
  - Wat zei Jezus toen Hij Thomas aansprak? Wat is hier opmerkelijk aan?
  - Hoe reageert Thomas op de woorden van Jezus? Wat is bijzonder aan deze belijdenis?
  - Hoe zou jij je geloof willen belijden?
- Refereer hier aan de binnenkomer op werkvel 1.*
- Wat bedoelt Jezus met: 'Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven'?
  - Wij hebben niet gezien, en toch geloven we, niet alleen in Jezus als mens, maar in Zijn opstanding. Er zijn ook genoeg mensen voor wie dit niet opgaat. Hoe kun je aan deze mensen je geloofsbelijdenis uitdragen?

### 20: 30 – 31

- In deze laatste twee verzen lezen we het doel waarmee Johannes, deze geschiedenis heeft geschreven. Wat is dat doel?
- Hoe verhouden geloven en leven zich tot elkaar?
- Hoe ziet het 'leven door Zijn naam' er voor jou uit?

### **Afsluiting**

De kringstudie kan afgerond worden door (iedereen) de volgende vragen te laten beantwoorden: wat neem je mee uit deze bijbelstudie?

Daarnaast kun je naast dat iedereen zijn eigen geloofsbelijdenis meeneemt ook de geloofsbelijdenissen bundelen en zorgen dat iedereen een exemplaar krijgt. Tenslotte kun je afronden met lied en/of gebed.

## **Werkvel 1**

### **Binnenkomer**

Het Bijbelgedeelte dat we vanavond behandelen mondt uit in de belijdenis van Thomas: 'Mijn Heer, Mijn God'. In de kerk belijden we elke week het geloof, door het zingen van een lied, of het voorlezen van één van de geloofsbelijdenissen.

Geef in eigen woorden weer wat geloven voor jou inhoudt. Hoe zou jouw eigen geloofsbelijdenis klinken?

Dit kun je uiting geven op verschillende manieren:

- Schrijf het op
- Beeld het uit, d.m.v. een tekening.