

Artios Bijbelstudie

Marianne van den Bosch

Genezing?! Johannes 5: 1-18

INHOUD

Stille tijd	- 2 -
Gezien worden	- 2 -
Tussen willen en kunnen	- 3 -
Nazorg	- 4 -
Twee partijen	- 5 -
Kringstudie 4	- 6 -
Verkenning van de tekst	- 6 -
Context	- 6 -
Thematiek	- 6 -
Structuur	- 6 -
Korte uitleg	- 6 -
Boodschap en actualiteit	- 8 -
Aanwijzingen voor de kringleider	- 8 -
Ijsbreker	- 8 -
Inleiding	- 9 -
Kringgesprek	- 9 -
Afsluiting	- 9 -
Werkvellen voor de kringstudie	- 9 -
Werkvel 1: Confrontatie geloof – ongelooft	- 11 -
Werkvel 2	- 12 -



Stille tijd

Tussen kringstudie 3 en 4

- 1 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden.
5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was.
6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?'
(Johannes 5:2-3,5-6)

Gezien worden

Uitzichtloos is de situatie van de zieke. In het begin had hij nog wel hoop. Maar nu? De uitslagen vallen tegen. Medicijnen zijn er niet. Zijn functioneren wordt beperkt. Hij roept en schreeuwt naar God om redding en genezing, maar het blijft stil.

Als je gelukkig bent dan kun je God met open armen ontvangen. Dan kun je werkelijk vreugde vinden in het geloof. Maar wat vind je als je je tot Hem wendt, op een moment dat je niet meer weet waar je het zoeken moet? Wanneer je met de rug tegen de muur staat en geen enkele andere hulp nog kan baten. Het kan dan lijken alsof er een deur voor je neus wordt dichtgeslagen. Je hoort nog net hoe de grendels er aan de binnenkant voor worden geschoven. Dan blijft het stil... Je voelt je alleen, ongezien. Je schreeuwen verstomt in de leegte van de pijn.

Er lagen enorm veel zieken in het badhuis Betzata. Waaronder een man die al 38 jaar ziek was. Zijn situatie was uitzichtloos. Onder de vele zieken was hij alleen. Er werd geen aandacht aan deze man geschonken. Totdat daar opeens een man is die naar hem omkijkt. Hij vraagt niet: 'hoe maak je het?' Die vraag zou confronterend en pijnlijk kunnen zijn in zijn uitzichtloze situatie. Nee, Jezus stelt een vraag waarmee hij verwachting schept. Jezus ziet de man en geeft hem hoop op herstel. Jezus ziet jou vandaag de dag ook. Hij ziet je in je pijn en lijden. Houd je blik op Hem gericht en blijf er op vertrouwen dat Hij zal geven wat je nodig hebt.

a) Op zoek naar het wonder...

- o In Betzata: 'het huis van barmhartigheid' gebeurden wonderen. Mensen genazen door de geneeskrachtige werking van het water. Geen wonder dat daar een menigte zieken zich had verzameld. Vorig jaar zond de EO de serie: 'op zoek naar het wonder' uit. Het genezingswonder bleef uit, maar mensen kwamen wel dicht bij God. Dat is al een wonder op zich. Wat zie jij als een wonder? Ben je op zoek naar een wonder?
- o Dank God voor de vele wonderen die hij ook vandaag nog geeft.

b) Ageschreven

- o De zieke man is alleen. Mensen zien hem in het voorbijgaan, maar nemen niet de tijd om hem aandacht te geven. Misschien dachten ze wel: 'hopeloos geval' of gaven ze hem het stempel 'afgeschreven'. Heb jij mensen in je omgeving die ook zo'n stempel dragen? Hoe ga jij om met mensen die al langer ziek zijn?
- o "Vader geef mij oren en ogen voor eenzame mensen en mensen die 'afgeschreven' zijn. Wilt U me laten zien hoe ik Uw liefde en omzien naar hen toe kan uitstralen?"

c) Hoop

- o De situatie van de zieke man was uitzichtloos. Al een mensenleven lang was hij ziek. Hij stond met zijn rug tegen de muur en kon geen kant op. Jezus biedt hem hoop op herstel. Iemand schreef eens: 'hopen is toch blijven leven, in de vertwijfeling, en toch blijven zingen in het duister. Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in morgen, zolang er hoop is, is er ook bidden, zolang zal God je in Zijn handen houden.' Denk eens na over de betekenis en inhoud van hoop in jouw leven.

- o Dank God voor de hoop die Hij geeft en bidt Hem of je mag leven uit die hoop.

2

6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?'

7 De zieke antwoordde: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.'

8 Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.'

9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.

(Johannes 5: 6-9A)

Tussen willen en kunnen

'Ik wil wel, maar het kan niet', antwoordde de zieke man op de vraag van Jezus. 'Ik heb geen mens'. Het water kan genezen. Hoeveel mensen heeft hij al niet genezen zien worden? Maar hij had iemand nodig die hem naar het water bracht. Zou deze onbekende man misschien willen helpen? Misschien wel eerder dan gedacht is er hulp. 'Sta op, pak uw mat en loop', zomaar drie bevelen van een onbekende man. Wat zou jij doen als je 38 jaar lang ziek geweest was en iemand dat tegen je zegt? Nog steeds wist de zieke man niet wie Jezus was en wat zijn macht was. Toch deed hij wat deze man zei. De man stond op. Dat getuigt van veel vertrouwen en hoop. De mat die altijd de zieke man gedragen heeft, wordt nu gedragen door de zieke man. Zijn teken van zwakte, wordt nu een teken van kracht. Jezus' woorden hebben kracht en missen hun uitwerking niet. De daad werd bij het woord gevoegd. De man stond op en liep.

'Wilt u gezond worden?' De man wilde gezond worden en werd gezond. Nu stel ik de vraag aan jou. 'Wil jij gezond worden?' Dan bedoel ik niet lichamelijk gezond, maar wil je 'geestelijk gezond' worden? Wil je eigenlijk wel echt een ommekeer? Wil je wel echt veranderen? Of klamp je je liever vast aan oude leefpatronen, terwijl je met je andere hand mensen smeekt je te helpen om te veranderen? Ben je bang dat de toekomst een herhaling zal zijn van het verleden? Een ommekeer is niet iets wat je vanzelf tot stand kunt brengen. Het vraagt niet alleen wilskracht, maar ook daadkracht. Vertrouw op het goede dat God met je voor heeft. Geloof in de reddende kracht van Jezus. Handel er naar. Dan kan je leven een nieuwe wending nemen naar vrijheid en vreugde.

a) Ieder voor zich

- o In het drukke badhuis Betzata is een hele strijd gaande. Het water is in beweging gekomen. De mensen doen er alles aan om als eerste bij het water te zijn. Nu komt het er op aan: dit is de kans op genezing! Er wordt niet aan gedacht de zieke buurman een handje te helpen om in het water te komen. Het is ieder voor zich. Op welke momenten in jouw leven is het 'ieder voor zich'? Gun je anderen ook datgene wat je zelf mag ontvangen?
- o "Here God, help me te delen, datgene wat ik ontvang".

b) Serieus genomen

- o Jezus gebruikt de wil van mensen in Zijn dienst (7:17/12:21/15:7). Hij gaat niet voorbij aan wat jij wilt. Hij is niet iemand die Zijn wil als een slavendrijver oplegt. Hij neemt je serieus. Laat dat eens op je inwerken.
- o Dank God voor hoe hij met jou om wil gaan.

c) Zwakheid wordt kracht

- o De zieke man werd gedragen door zijn mat, nu wordt de mat gedragen door de zieke man. De mat, het teken van zwakte, wordt nu een teken van kracht. Wat is jouw zwakte? Hoe kan jouw zwakte je kracht worden?
- o Bidt of God je wilt laten zien wat je zwaktes zijn en of Hij ze wil maken tot je kracht.

3

9b Nu was het die dag sabbat.

10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!'

11 Maar hij zei tegen hen: 'Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: "Pak uw mat op en loop."'

12 'Wie zei dat tegen u?' vroegen ze.

13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: 'U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.'

15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.

(Johannes 5: 9B-15)

Nazorg

Het is oorverdovend stil. Het gejuich blijft uit. Vreemd. Hoort er geen gejuich bij een overwinning? Deze genezing is toch een overwinning? Jezus heeft de zieke man genezen! Het is voor hem een nieuw begin. Reden voor blijdschap, dankbaarheid en gejuich! De stilte wordt verbroken door de joden die zeggen: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!'. Het zal je maar gebeuren. Heb je net een groot wonder meegemaakt, je bent er helemaal vol van en dan krijg je zo'n reactie. Je wordt terechtgewezen, omdat je iets doet wat niet mag. Ondertussen is Jezus verdwenen. Daarmee onttrekt Hij zich niet aan de nazorg. Later in de tempel vond hij de genezen man. Hij geeft hem een opdracht mee: 'Zondig niet meer, opdat u niets ergers overkome'. Jezus heeft nog iets veel mooiers in petto voor de genezen man. Namelijk zijn behoud! Eeuwig leven. Jezus geneest deze man, opdat naar voren komt waarvoor Hij op aarde is gekomen. Namelijk om hem en ook jou leven te geven. Hij biedt niet alleen het leven aan, maar ook de nazorg. Als je voor Hem kiest en je leven steeds meer op Hem wilt afstemmen, zodat Zijn wil steeds meer jouw wil wordt, dan zal Hij ook voor je klaar staan.

a) Delen in vreugde

- o De joden deelden niet in de vreugde van de genezen man. Ze waren er op uit om Jezus een hak te zetten. Als christenen mag je samen delen in geloofsvreugde. Dit kan elkaar bemoedigen. Laat jij anderen delen in je geloofsvreugde en kun jij op jouw manier delen in de geloofsvreugde van anderen?
- o Dank God dat hij ons als christenen samenbindt en wij samen mogen delen in de geloofsvreugde. Vraag hem of Hij jou wil laten delen in Zijn vreugde.

b) Zondig niet meer

- o Kierkegaard definieert zondigen als volgt: 'het bouwen van je identiteit op iets of iemand anders dan God'. De joden stelden hun vertrouwen niet op God, maar wel op hun morele prestaties. Ze volgden de wet, maar waren toch verloren. Waar vertrouwt jij op? Als je op God vertrouwt zul je niet beschaamd uitkomen.
- o Bid om vergeving voor al het verkeerde, vraag vernieuwing in je hart en bidt of de Geest vertrouwen in je wil leggen.

c) Verraad?

- o De genezen man gaat naar de joden toe en zegt dat Jezus Hem genezen heeft. Is dit verraad? Wil hij zijn eigen hachje redden en zijn straf ontlopen? Of is het dankbaarheid en getuigen van Jezus? Dankbaarheid kan een bron van geloofsvreugde zijn. Tegelijkertijd kan geloofsvreugde een bron voor dankbaarheid zijn. Waar ben jij dankbaar voor? Kun jij met anderen dankbaar zijn?
- o Dank God voor wie Hij voor jou wil zijn, dank Hem voor zijn Zoon, Jezus. Voor zijn lijden en sterven.

4

- 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.
- 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden.
- 17 Maar Jezus zei: 'Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.'
- 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.
(Johannes 5: 15-18)

Twee partijen

Ze kunnen elkaar naar het lijf staan. Mensen die het niet eens zijn met elkaar. Ze kunnen daarin zelfs zover gaan dat ze elkaar bedreigen met de dood. Enkel en alleen om een visieverschil. De lieve vrede is soms ver te zoeken. Die lieve vrede is ook ver te zoeken als we Jezus en de joden op het tempelplein zien staan. De joden zijn laaiend. Wat er nu gebeurt kan niet! Jezus stelt zichzelf gelijk met God. Aan de hand van de geschiedenis van de genezing van de zieke man, maakt Jezus zich openbaar. Hij is de Zoon van God. Godslastering! De joden hebben vanuit hun oogpunt alle redenen om Jezus te vervolgen. Vanaf nu probeerden ze Hem te doden.

Vandaag de dag zijn er nog twee partijen. God en de duivel. Jezus wordt niet meer letterlijk achtervolgd. Toch is er strijd gaande. In Azië proberen leiders christenen uit te roeien. De godsdienst te verbannen, omdat ze het als dreiging zien. In de westerse wereld is er niet direct sprake van vervolging. Maar de duivel doet er alles aan om ons bij God vandaan te houden. Hoe dichter je bij God komt te leven hoe meer je merkt dat de kosmische strijd tussen God en de duivel in je eigen ziel afspeelt. Telkens weer sta je voor de vraag: 'kies je voor God, of wijs je Hem af?' En als je voor Hem kiest, heb je dan de moed en het lef om er voor uit te komen? Om te getuigen, met woorden en daden?

a) Gods werkwijze

- De joden wijzen Jezus af. Ze zagen een overtreden regel. Voor hen was dat belangrijker dan het werk van Jezus. Ze beperkten hun ideeën over Gods werkwijze. Ook wij zijn snel geneigd om Gods werkwijze in te kaderen binnen het menselijke denken. Daarmee beperken ook wij Gods werkwijze. Hoe zit dit in jouw leven?
- Dank God dat Hij zo veel groter is als wij mensen. Dat Hij tot zo veel machtige dingen in staat is en zich toch met jou leven wil bemoeien.

b) Have a break...

- De Vader werkt aan één stuk door. Wanneer wij een 'break' nemen. Uitrusten, ontspannen en slapen rust God niet. De beschermer van het volk Israël slaapt nooit (psalm 121:4). Hij staat altijd voor je klaar. Laat dat eens op je inwerken.
- "Dank U Vader, dat U altijd klaarstaat en nooit afwijst".

c) Zo Vader, zo Zoon

- Jezus is niet zo maar een mens. Hij is naar de wereld gekomen om het werk van zijn Vader voort te zetten. Dit deed Hij in afhankelijkheid van de Vader (5:19). Jezus leefde zoals God het wilde. Door onze identificatie met Jezus, moeten wij leven zoals Hij wilde. Is onze wil, gelijk aan de wil van Hem?
- Bid of je leven steeds meer een leven in afhankelijkheid mag zijn. Dat jou wil steeds meer overeenstemt hoe God zou willen dat je leeft.



Verkenning van de tekst

Context

Jezus kwam uit Jeruzalem en was via Samaria op weg naar Kana. Onderweg ontmoette Hij daar de Samaritaanse vrouw. In de vorige bijbelstudie zijn we bij deze geschiedenis stil blijven staan. Aangekomen in Kana deed Jezus zijn tweede wonder teken. Hij geneas er de zoon van de hoveling. Vanuit Kana, trok hij voor de tweede keer op naar Jeruzalem. Zijn eerste reis naar Jeruzalem stond in het teken van het vieren van het Pascha. Deze vond plaats na het eerste wonder teken, waarin Hij water in wijn veranderde (2:13). De huidige reis naar Jeruzalem staat ook in het teken van een Joods feest. Tevens vindt tijdens dit verblijf in Jeruzalem het derde wonder teken plaats.

Thematiek

Johannes wil in zijn evangelie laten zien dat Jezus meer is dan gewoon mens. Jezus is Zoon van God, die uit de hemel is neergedaald en één is met God. Dit zien we terugkomen in de geschiedenis van de genezing van de man in Betzata. Het is een opstapje voor Jezus om duidelijk te maken wie Hij is, wat Zijn positie is en wat Zijn werk is. Jezus is de Zoon van God, en stelt zichzelf aan God gelijk (5:17,18). Dit thema wordt verder uitgewerkt in het tweede gedeelte van Johannes 5. Tegelijkertijd voert dit de confrontatie met de joden op, die uiteindelijk uitdraait op de doodstraf.

Structuur

In dit bijbelgedeelte zien we verschillende mensen een belangrijke rol spelen. Afwisselend staan Jezus, de man die 38 jaar ziek was en de joden centraal. Om en om verschijnen ze ten tonele en verdwijnen ze ook weer.

- 1 – 9 Jezus en de man die 38 jaar ziek was
- 10-13 Genezen man en de joden
- 14 Jezus en de genezen man
- 15 Genezen man en de joden
- 16-18 Jezus en de joden

Hierin zien we ook twee maal een climax komen in het verhaal. Namelijk in vers 14, waar Jezus de genezen man wijst op de belangrijkste genezing: die van zijn zonden. Tweede climax komen we tegen aan het eind dit gedeelte in de verzen 17 en 18 waar er een confrontatie met de joden, die eerder uitbleef (5:13), plaats heeft. Jezus openbaart zichzelf als Zoon van God en stelt zich gelijk met de Vader.

Korte uitleg

De geschiedenis in Johannes 5 komt vertoont grote overeenkomsten met het de geschiedenis van 'de genezing van de blindgeborene', zoals die beschreven is in Johannes 9.

- 1** Dit is de enige plaats in het evangelie dat Johannes niet vermeld welk feest er is. We kunnen denken aan het wekenfeest, Loofhuttenfeest of tempelwijdingfeest, omdat het feest valt tussen het paasfeest in 2:13 en 6:4. Het was de gewoonte dat tijdens Joodse feesten de mannen naar Jeruzalem gingen. Jezus nam deze gewoonte in acht.

- 2** -> De schaapspoort is gelegen ten noordoosten van Jeruzalem. Haar naam heeft ze te danken aan het gegeven dat de schapen door deze poort naar het tempelplein werden gebracht (Neh. 3:2,31 / 12:39).
 -> Bad: Letterlijk staat er 'kolumbethra' = 'vijver'. Deze vijver deed dienst als badgelegenheid. Op te maken is dat het bad nog bestond toen Johannes dit schreef, omdat hij hier schrijft in de tegenwoordige tijd.
 -> Betzata: Andere handschriften lezen ook wel Betsaïda of Betesda, dat betekent: Huis van barmhartigheid.
- 3** Andere vertalingen lezen: 'die wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.' Dit vers is later toegevoegd. Het is niet terug te vinden in de oudste handschriften. Het is onduidelijk of er echt een engel kwam die het water in beweging bracht of dat dit een oud volksverhaal was, waarin mensen een verklaring zochten voor het in beweging komen van het water.
- 5** De man heeft geen naam. De kwaal had hij al een mensenleeftijd. De aandoening waaraan hij leed was ernstig en gezien de lange duur, ongeneeslijk. Kortom: zijn situatie was menselijkerwijs zonder enig uitzicht.
- 6** -> Jezus weet op wonderbaarlijke wijze dingen (1:49/2:25/4:18). Het weten wordt ook wel vertaald met vernam (4:1 / 6:15 / 11:57 / 16:19). Het kan dus ook zijn dat Jezus het vernomen heeft van anderen.
 -> Het zien liggen van deze man, zet aan tot actie. Dat zien we vaker terugkomen. Bv. Joh 9:1 / Luc. 7:13.
 -> De zieke had met de moed, ook de wil verloren om weer gezond te worden. Jezus gebruikt de wil van mensen in Zijn dienst (7:17/12:21/15:7). Jezus wekte de hoop op genezing op met deze vraag.
- 7** De zieke geeft geen antwoord op de vraag, maar reageert met een 'klacht'. Hij klaagt over zijn nood van eenzaamheid. Hij had geen mens. Vele keren probeerde hij het, blijkbaar had hij die moed nog wel, maar altijd was een ander hem voor. De hoop op het wonder had hij opgegeven. Was er in zijn klacht een verborgen gebed? De hoop dat deze man hem zou helpen naar het water te dragen?
- 8** - > Jezus hoorde de zekere verwachting die deze man uitsprak in zijn antwoord op Jezus' vraag. Daarop haakte Jezus direct in met het spreken van zijn machtswoord. Dit zien we ook terugkomen in Mat.9:6, Marc.2:11 en Luc.5:24. Jezus had de hulp van het geneeskrachtige water niet nodig. Hij kon wonderen doen met zijn Woord alleen (4:50/11:43/Ps. 33:9/Mat. 8:8).
 -> hij kon niet alleen staan, en zijn matras oppakken, hij hoefde niet meer terug te komen en kon 'gaan'. Jezus' woorden hebben werkelijk kracht en missen de uitwerking niet.
- 10** ->De joden zijn vijandige Joodse leidslieden, leden van het Sanhedrin, het hoogste gerechtshof (5:10/15/18).
 -> De joden verheugde zich niet met de man over zijn genezing, maar ze wezen hem op het feit dat hij zijn matras droeg. Terwijl het voor die man nu echt sabbat was geworden. Het dragen van het matras was een bewijs van zijn gezondheid en van Jezus' heerlijkheid.
- 13** Jezus verdween wel vaker van het toneel (6:15 / 8:59 / Mat. 8:18). Het ging Jezus niet om de eer van de mensen en Hij wilde de oploop van het volk vermijden. Jezus maakt zich later bekend, op een bijna gelijke wijze als in Johannes 9.
- 14** -> Moeten we hier uit opmaken dat de ziekte van de man een gevolg is van zijn vroegere zonde? In 9:3 spreekt Jezus dit verband tegen. Het heeft waarschijnlijk meer te maken met de houding van de man tegenover God. Hij moest zijn houding tegenover God veranderen. Anders zou dat nare gevolgen hebben voor de toekomst.
 ->Het was Jezus niet in eerste plaats om de genezing van het lichaam te doen, maar om de verlossing van de zonde (1:29, Mat. 1:21 en 1 Joh. 3:8) Met oog op zijn behoud.

- 15** De reden waarom hij naar de joden ging om hun de naam van Jezus bekend te maken, is niet vermeld. Wilde hij Jezus groot maken? Of vertelde hij het om zich als nog te rechtvaardigen tegenover de joden. [?] Dit zou hem dan alsnog laten zien dat hij zijn matras wel mocht dragen. En om een veroordeling te ontlopen. Dit is het laatste wat Johannes over deze man meedeelt. Hij verdwijnt uit het blikveld.
- 16** De joden zagen een genezingswonder en een regel die overtreden was. De vijandschap van de joodse autoriteiten tegenover Jezus was niet maar een kwestie van dat moment. Het gaat daarin om een houding, die ze verder ook tegenover Hem aannemen.
- 17** -> De kwestie van genezing op de sabbat zien we terugkomen in Lukas 10. Jezus beschouwde de sabbat niet als last, maar als lust. Hij had een andere visie daarop dan de Joden (Mat. 12:1 / Marc. 2:23 / Luc. 6: 2 / Gal. 4: 1-11). Voor Jezus was het de dag om aan anderen barmhartigheid te genezen (7:23 en Luk.13:16). Jezus houdt er een andere zienswijze op na, dan de joodse leiders.
-> Jezus doet niet direct een beroep op de Schrift zoals in de andere evangeliën vaak gebeurt, maar beroept zich op de Vader. De volmacht voor het werken op de sabbat ontleende Hij aan het feit dat Hij de Zoon van God is (Marc. 2:28).
- 18** Met dit alles maakt Jezus het in de ogen van de Joodse leiders nog bonter. Jezus noemde God zijn eigen Vader, Jezus stelde zich gelijk aan God. Dit betekende regelrechte Godslastering (10:33,36 / 19:7). Het eerste, het schenden van de sabbat was al erg, maar dit ging nog verder. Dit vroeg niet alleen om gerechtelijke vervolging, maar om de doodstraf. Hier zien we de confrontatie tussen geloof en ongeloof terug. Deze confrontatie loopt uiteindelijk uit op het sterven van Jezus.

Boodschap en actualiteit

In dit derde wonderteken staat Jezus' werk als Zoon van God centraal. Opdat men Hem gaat zien als Messias en in Hem gaat geloven. Het gaat niet om de lichamelijke genezing, maar om de levensreddende genezing die we allemaal nodig hebben. Niet alleen niet-bekeerde mensen hebben 'genezing' nodig, maar ook christenen. We zijn snel geneigd om met onze vinger naar de ander te wijzen. We blinken uit in het aanwijzen van de zondige levensstijl van niet-christenen en de goddeloosheid van de wereld. Maar zijn wij christenen veel beter? Op welke gebieden in ons leven hebben wij bekering nodig? Als christenen hebben we levenslang bekering en vernieuwing nodig.

In het gedeelte komt het tot een confrontatie met de joden, wanneer Jezus zich openbaart. Hij is niet zomaar een mens. Hij is de Zoon van God en doet het werk van Zijn Vader. Vanaf dit moment proberen de joden hem te doden, want Jezus is in hun ogen een godslasteraar. Jezus wordt gezien als een 'sta in de weg'. Misschien ontbreken vandaag de dag dan wel de echte achtervolgers, die Jezus uitgebannen willen hebben, toch is de confrontatie nog steeds actueel. In Azië en Afrika is de christenvervolging actueel. Leiders en machthebbers proberen uit alle macht het christendom uit te roeien. In onze huidige samenleving worden we op een andere manier geconfronteerd met geloof en ongeloof. Dit komt meer tot uiting in geestelijke strijd. De duivel is er op uit om ons het geloof te ontnemen. Ervaren wij en hoe ervaren wij de confrontatie en strijd in ons geloof? Hoe gaan wij om met het thema 'geloof-ongeloof' in de christelijke gemeente en in ons eigen leven?

Aanwijzingen voor de kringleider

IJsbreker

Deel werkvel 1 uit, of gebruik een flap-over. Brainstorm samen met de groep hoe en waar er confrontaties zijn tussen geloof en ongeloof in:

- 1) De samenleving
- 2) De christelijke gemeente
- 3) Het persoonlijk geloof

NB. Beperk het tot een brainstorm, later in de bijbelstudie zal er dieper op ingegaan worden.

Inleiding

Schets de context van dit gedeelte (zie kopje context). Herhaal eventueel kort de stof die betrekking heeft op de zeven wonderen die Johannes vertelt (zie kringstudie 2).

Lees met elkaar het gedeelte. Dit kan op verschillende manieren: één iemand leest gedeelte of iedereen leest een aantal verzen. Je kunt er ook voor kiezen om te lezen vanuit een rolverdeling. Dan is één iemand de verteller, één iemand vertegenwoordigt de man die 38 jaar ziek was, één iemand vertegenwoordigt de joden en tenslotte één iemand Jezus. (Zie werkvel 2)

Kringgesprek

5: 1 – 9A

- Waarom zou Jezus aan de zieke vragen: 'wilt u gezond worden?'
- Hoe reageert de zieke hierop?
- Hoe zou de zieke man zich hebben gevoeld?
- Hoe reageert Jezus op het antwoord van de zieke?
- Hoe geneest Jezus deze man?
- In vers 9A lezen: 'Hij pakte zijn slaapmat op en liep.' Wat laat ons dit zien?
- Hoe hebben Jezus' woorden vandaag de dag kracht?
- Waar stellen wij onze hoop op: op mensen/dingen of op Jezus?

5: 9B – 14

- Wat betekende het dat het sabbat was?
- Hoe reageren de joden op het wonder?
- Jezus zoekt de man op in de tempel. Wat zegt Jezus dan tegen hem?
- Wat zou Jezus hiermee bedoelen?
- Op welke gebieden in ons leven hebben wij 'genezing' (bekering/vernieuwing) nodig?
- Willen we dat, en hoe kan dat gebeuren?

5: 15 – 18

- Waarom traden de joden tegen Jezus op?
 - Hoe openbaart Jezus zich?
 - Wat betekende het dat Jezus zich gelijkstelde met zijn Vader?
 - Welke confrontatie zien we hier gewaarworden?
 - Waar en hoe worden wij geconfronteerd met de tegenstelling: geloof – ongeloof?
- Refereer hier aan werkvel 1: de gemaakte brainstorm aan het begin van de bijbelstudie.*
- Hoe kunnen we daarmee omgaan?
- Deze vraag ligt in het verlengde van de vorige vraag en ook hier wordt dus opnieuw gerefereerd aan werkvel 1.*

Afsluiting

De kringstudie kan afgerond worden door (iedereen) de volgende vragen te laten beantwoorden:

- Welke titel zou je dit bijbelgedeelte meegeven?
- wat neem je mee uit deze bijbelstudie?

Vervolgens kan er afgesloten worden met gebed.

Werkvellen voor de kringstudie

Werkvel 1 hoort bij de ijsbreker en komt later in de bijbelstudie terug. Je kunt er ook voor kiezen om een flap-over te gebruiken.

Werkvel 2 kan gebruikt worden bij het lezen van het bijbelgedeelte.

Werkvel 1: Confrontatie geloof – ongeloof

Samenleving:



Christelijke gemeente:

Persoonlijk geloofsleven:



Werkvel 2

Johannes 5: 1-18 (NBV)

Verteller: 1. Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem:

Jezus: 'Wilt u gezond worden?'

Verteller: 7 De zieke antwoordde:

Zieke/genezen man: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.'

Verteller: 8 Jezus zei:

Jezus: 'Sta op, pak uw mat op en loop.'

Verteller: 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was:

Joden: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!'

Verteller: 11 Maar hij zei tegen hen:

Zieke/genezen man: 'Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: "Pak uw mat op en loop."'

Joden: 12 'Wie zei dat tegen u?'

Verteller: vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. 14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem:

Jezus: 'U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.'

Verteller: 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei:

Jezus: 'Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.'

Verteller: 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.