

Artios Bijbelstudie

Jelmer Woudstra

Een Herder voor de blinden! Johannes 9:39 – 10:21

INHOUD

Stille tijd.....	2
Ik ben blind!.....	2
Een stem uit duizenden	3
Klemmende deur	3
Wat een herder!	4
Kringstudie 6.....	6
Verkenning van de tekst.....	6
Context	6
Thematiek en structuur.....	6
Korte uitleg	7
Boodschap en actualiteit	8
Voorbeelden en verhalen	8
Aanwijzingen voor de kringleider	9
Ijsbreker	9
Inleiding	9
Kringgesprek.....	9
Afsluiting	9
Werkvellen voor de kringstudie.....	10
Johannes 9:39-10:21	11



Stille tijd

tussen kringstudie 5 en 6

1

*'Was u maar blind,' zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn.
Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'
(Johannes 9:41)*

Ik ben blind!

"Was u maar blind..." Als ik in een willekeurige groep zou vragen "Wie wil er blind zijn?", dan gaan er niet veel vingers omhoog. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik durf die stelling wel aan! Als Jezus echter zegt "Was u maar blind" dan is dat niet een negatieve wens die Hij uitspreekt, maar maakt Hij twee belangrijke waarheden bekend.

De blindgeborene kreeg fysiek gesproken zijn zicht terug. Dit bracht hem ook tot geestelijk zicht. Met fysieke ogen ziet hij de daden van Jezus en met geestelijke ogen ziet hij dat Jezus de Zoon van God is en erkent het openlijk.

De tweede waarheid heeft te maken met struisvogelpolitiek, oftewel de kop in het zand steken. De Farizeeërs maken zich daar schuldig aan. In plaats van te erkennen dat Jezus in zijn handel en wandel 'bewijst' de beloofde Messias te zijn, willen ze hun ogen niet geloven. Integendeel, ze bestempelen het werk van Jezus als demonisch (Joh. 7:20; 8:48,52). Als kenners van de Wet menen ze alles al te weten op religieus gebied en goed geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben. Dat is jammer, want daardoor laten ze het Licht niet de duisternis in hun leven verdrijven en dat is 'zonde'.

Ik erken daarom maar liever dat ik blind geboren ben, want daardoor krijgt Jezus de ruimte om in mijn leven te schijnen en mij te genezen, oftewel te redden.

a) Blinde vlekken

o Het is heel verleidelijk om de Farizeeën negatief af te schilderen of zelfs laatzinnig over hen te doen. Nou hebben ze ook wel flinke schellen voor de ogen gehad, maar lijken wij soms niet wat op hen? Ik bedoel dan niet op het gebied van wetticisme, op dat gebied vergelijken we onszelf nog wel eens met hen. Ik heb meer de blindheid op het oog. Wat zie jij niet omdat je het niet wilt zien?

o Bid dat God jouw geestelijke ogen wil openen voor geestelijke waarheden die je mist of waar je misschien zelfs wel bang voor bent.

b) Tekenen van genezing

o Tegenwoordig lopen er nog steeds veel 'blinde' mensen rond. Ze weigeren te erkennen dat ze Jezus nodig hebben. In hoeverre denk jij dat genezingswonderen vandaag de dag niet alleen fysieke, maar ook geestelijke ogen kunnen openen?

o Dank God dat jouw ogen geopend zijn voor zijn Licht en dat je daardoor niet meer in de duisternis hoeft te leven. Bid dat de gesloten ogen van veel mensen open mogen gaan. Misschien wel iemand in je gezin, je familie, van je vrienden of collega's.

c) Genezen

o Erkennen dat je blind bent, dat is dapper. Het gaat ook tegen de tijdsgeest in. Die zegt meer zoiets als: "Wij zien ontzettend veel en wat we nog niet zien gaat de wetenschap wel openbaren". Denk eens terug aan het moment waarop jij – figuurlijk gesproken – erkende dat je blind geboren bent. In hoeverre herken jij je in de reactie van de blindgeborene (Joh. 9) op zijn genezing?

o Dank God voor de redding die je hebt ontvangen! Bid dat de mensen om je heen je vreugde zullen zien.

2

*Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.
(Johannes 10:4-5)*

Een stem uit duizenden

Heb je dat ook wel eens gehad? Je bent met een groep mensen in een vreemde stad, kijkt wat rond en je blijft wat langer hangen bij een etalage of bezienswaardigheid. Op een gegeven moment kijk je op en zoekt je groep. Ze zijn er niet meer! Je draait je om, en nog eens... waar zijn ze? Dan hoor je vanuit de verte je naam. Je kijkt in de richting waar het stemgeluid vandaan komt en ja hoor, de groep is allang om een hoek verdwenen maar één persoon keert zich nog even om en roept je. Een zucht van verlichting.

Ik heb zo'n situatie meerdere keren meegemaakt en op zo'n moment is het goed om een vertrouwde stem temidden van het lawaai van een vreemde stad te horen. Een beetje dramatisch geschetst, maar op die vreemde plek is het voor dat moment de enige link naar huis!

Er is veel 'lawaai' in onze wereld. Afgoden zoals de god van het geld 'Mammon', zelfgenoegzaamheid, wetenschap (waarmee ik niet wil zeggen dat wetenschap in zichzelf slecht is), valse profeten, enzovoorts. Om tussen al dat lawaai de stem van de Meester te horen is niet altijd gemakkelijk, maar als je vaak genoeg oefent leer je die stem gauw genoeg te onderscheiden van de rest.

a) Jezus' stem leren kennen

- o Je leert iemands stem kennen door met diegene te praten. Heel simpel. Wat is voor jou 'praten met Jezus'? Wanneer doe je dat?
- o Bid dat je de stem van de Herder niet zult missen tussen alle andere stemmen, maar dat je de Herder kunt blijven volgen dwars door de drukte van het leven heen.

b) Storing

- o Wat voor lawaai, of noem het 'storende ruis', heb jij in je leven? Hoe kun je die bronnen van lawaai wegnemen?
- o Bid dat God je inzicht geeft in de afleidende bronnen van lawaai in je leven en je helpt ze radicaal op te ruimen.

c) Dagelijks contact

- o Iedereen is het erover eens dat bidden belangrijk is, maar veel verder dan een verlanglijstje afdraaien komen velen niet. Bidden is echter belangrijk omdat je daardoor leert niet een vreemde achterna te lopen, maar Jezus. In hoeverre lukt het jou om Jezus overal achterna te lopen, waar Hij ook gaat? Wat helpt je daarbij en wat staat je er bij in de weg?
- o Misschien worstel je wel over die weg of ben je bang de weg in te slaan waarvan je weet dat God dat wil. Bid om een zekere leiding en vertrouwen op zijn herderschap.

3

*Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
(Johannes 10:9)*

Klemmende deur

We kennen allemaal wel deuren die klemmen. Voor mij zijn dat vooral schuttingdeuren. Elke keer weer vervelend om er langs te moeten. Wat als de deur van de hemel zou klemmen? Het 'in en uit lopen' wordt dan een stuk onaangenamer.

'In en uit lopen' is een oudtestamentisch beeld van leven. Leven in vrijheid. Als de deur klemt, dan is leven dus niet echt meer mogelijk. Dat zie je in de wereld. Juist daar waar ware vrijheid geclaimd wordt, is er ontzettend veel gebondenheid. In vrijheid leven is er niet meer bij. Wat Paulus omschrijft als 'slaaf van de zonde' zijn wordt pijnlijk duidelijk. Men is gehoorzaam geworden aan de zonde.

Hoe anders is het bij de Deur naar de hemel. Die klemt niet! Heerlijk is dat, of niet? We mogen doen wat we willen! Uh... nou, dat natuurlijk ook weer niet. De schapen volgen nog steeds de stem van de herder. Het mooie van de herder is echter dat hij je altijd naar de meest geweldige plekken leidt. Prachtige weidegronden. Daar kun je in alle vrijheid bewegen en genieten van de goede gaven van God. Volgens mij kan dat werkelijk van alles zijn. Een onverwacht inzicht in Gods Woord, een bemoediging van een medegelovige, God die je bij een andere gelovige brengt om iets goeds en moois uit te spreken, een mooi boek dat je onverwachts krijgt, een kans op... Ach, het kan van alles zijn. Wat ben ik blij dat de deur open is. Naar de hemel, maar ook naar het leven in overvloed dat nu al begint.

a) Alles doen wat ik wil

oEr zijn christenen die werkelijk denken dat ze alles mogen doen wat ze willen onder het mom 'vrijheid in Christus'. Bedenk voor jezelf eens goed wat jij bedoelt als je zegt "Ik ben vrij in Christus". Betrek het niet alleen op je redding (waarvan?), maar ook op je dagelijkse leven.

oBid God om een helder inzicht in en een diepe ervaring van de vrijheid die Hij wil geven.

b) Leven

oLees en overdenk Psalm 23. Wat leert het jou over het leven?

oBid Psalm 23 als gebed.

c) Grazige weiden

oJe hebt stilgestaan bij Psalm 23. Het spreekt over grazige weiden, Jezus spreekt in Johannes over weidegrond. In het stuk hierboven worden voorbeelden genoemd van goede gaven van God op zijn weidegrond. Wat zijn goede gaven van God in jouw leven?

oDank God voor de goede gaven die je hebt gekregen!

4

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
(Johannes 10:14-15)

Wat een herder!

In mijn kinderjaren spaarden mijn ouders een serie boekjes voor mij en mijn broer en zusjes met bijbelverhalen. Een klein stukje tekst bij bijna paginagrote afbeeldingen. Eén van de voorkanten die ik me nog steeds voor ogen kan halen is die van de Goede Herder. Als ik goed kon tekenen, dan zou ik het zo op papier hebben. Het beeld van de Goede Herder heeft me blijkbaar aangesproken en mijn ervaring is dat juist dit beeld heel veel mensen bijzonder aanspreekt. Waarom spreekt het ons zo aan dat Jezus zichzelf de goede herder noemt? Het zegt denk ik iets over Hem, maar ook iets over ons.

We verlangen naar iemand die helemaal van ons houdt zoals we zijn. Die ons alles geeft wat we werkelijk nodig hebben en niet wat we denken nodig te hebben. Iemand die zijn leven voor ons geeft!

Nou, zo'n 'iemand' is te vinden. Tweeduizend jaar geleden liep Hij op deze aarde. Dat is langer geleden dan St. Nikolaas. Die liep ook over deze aarde, maar zo'n beetje iedereen boven de 8/9 jaar weet dat er nu alleen nog maar 'nepsinterklazen' rondlopen, die gelukkig wel cadeautjes geven. Ik zou echter niet meer weten wat ik van de goed-heiligman kreeg toen ik 8 was, maar ik weet wel wat ik van de Goede Herder kreeg toen ik ongeveer net zo oud was: eeuwig leven! Het was de eerste keer dat ik heel bewust "ja"

zei tegen Hem, die zijn leven gaf. Bovendien leeft Hij nog wel, in tegenstelling tot Sinterklaas! Yes, een goede herder die leeft! Wat verlang ik nog meer?

a) Aansprekend

○In hoeverre heeft het beeld van Jezus als goede herder je altijd aangesproken? Als het je aanspreekt, probeer dan voor jezelf te verwoorden waarom. Als het je nooit heeft aangesproken, probeer te bedenken waarom. Is het beeld te lief, stemt het niet overeen met je levenservaringen?

○Dank Jezus dat Hij jouw herder is en dat Hij je helemaal kent. Bid dat je Hem als goede herder (beter) leert kennen.

b) Verlangen

○"We verlangen naar iemand die helemaal van ons houdt zoals we zijn. Die ons alles geeft wat we werkelijk nodig hebben en niet wat we denken nodig te hebben. Iemand die zijn leven voor ons geeft!", schreef ik. Is dat ook jouw verlangen? Herken je dit verlangen bij mensen om je heen die de goede herder nog niet kennen? In welk gedrag of denken zie je dat verlangen dan?

○"Heer, bij U ben ik veilig. Alleen bij U ontvang wat ik werkelijk nodig heb. Wilt U mij elke dag weer genoeg geven. Genoeg liefde, genoeg wijsheid, genoeg zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, genoeg moed, genoeg geduld, genoeg..."

c) Ik geef mijn leven

○David was een goed voorbeeld van een herder. Hij vocht tegen leeuwen en beren om zijn schapen te redden. De schapen kunnen hem iets schelen. Zo kunnen wij Jezus 'iets schelen', ook vandaag de dag. Waarin ervaar jij dat in het leven van dag tot dag?

○Dank Jezus dat je Hem iets kan schelen, dat je waardevol en kostbaar voor Hem bent. Bid om zijn bescherming en leiding in je leven.



Kringstudie 6

Johannes 9:39 – 10:21

Verkenning van de tekst

Context

Het tekstgedeelte voor deze kringstudie maakt onderdeel uit van het zgn. 'Boek der tekenen', Johannes 2-12. Daarbinnen behandelt 5:1-10:42 een aantal controversen met de joden. Direct voorafgaand aan ons gedeelte heeft Jezus een blindgeborene genezen. De blindgeborene wordt stevig ondervraagd door de Farizeeën, maar hij komt op voor de Man die hem genezen heeft. Dan jagen ze hem weg. Jezus hoort het, zoekt hem op en de man erkent Jezus als de Mensenzoon. Dan komen we bij vers 39, dat is wat Jezus tegen de genezen blindgeborene zegt. Naar aanleiding van 39 ontstaat er een gesprek met de Farizeeën en zegt Jezus "Ik ben de deur" en "Ik ben de goede herder".

Thematiek en structuur

Op basis van de inhoud van de tekst kun je de volgende structuur onderscheiden:

Verzen	Onderdeel	Toelichting	Belangrijke elementen
9:39-41	<i>Discussie met de Farizeeërs</i>	Naar aanleiding van het zesde teken, de genezing van de blindgeborene, komt Jezus in botsing met de Farizeeën.	<i>blind ↔ zien zonde</i>
10:1-6	<i>De schaapskooi</i>	Met behulp van een beeld uit de alledaagse werkelijkheid, waarbij niet alle elementen een specifieke betekenis krijgen, doet Jezus twee "Ik ben" uitspraken.	<i>dief, rover deur herder stem kennen vreemde</i>
10:7-10	<i>Toelichting: Ik ben de deur</i>	Jezus zegt "Ik ben de deur", alleen door Hem kun je de schaapskooi binnen komen.	<i>deur dieven, rovers slachten/ vernietigen ↔ leven</i>
10:11-18	<i>Toelichting: Ik ben de goede herder</i>	Jezus zegt "Ik ben de goede herder", Hij laat de schapen niet in de steek, maar geeft zijn leven voor hen. Jezus spreekt ook over 'andere schapen' die niet uit deze schaapskooi komen.	<i>goede herder leven geven & weer opnemen huurling kennen</i>
10:19-21	<i>Discussie</i>	Discussie tussen de joden of Jezus bezeten is of niet.	<i>bezeten</i>

Korte uitleg

9:39-41 *'om het oordeel te vellen'* Dit lijkt 3:17 tegen te spreken. Het betekent echter, net als 3:19-21 en 8:1-11, dat het feit van de komst van het Licht in de wereld oordeel oproept. Zoals men reageert, zo wordt men ook geoordeeld. De aanwezigheid van Jezus dringt aan op een keuze.

'Dan zullen zij die niet zien...' Belangrijk thema in Jesaja, zie Jes. 6:9; 29:10; 35:5; 42:18-20; 44:18.

'zou u zonder zonde zijn...' De verantwoordelijkheid voor de schuld ligt direct bij de mens. De Farizeeën blijven bewust in het duister rondlopen terwijl ze menen geestelijk inzicht te hebben.

10:1-6 *'waarachtig'* In het Grieks staat er "amen, amen" wat een plechtige verzekering aanduidt.

'schaapskooi' In die tijd van boven open en een gesloten omheining op één opening na, de deur. Daar lag één herder, de deurwachter, te slapen.

'dief of een rover' Veel uitleggers zien dit als beeld van de Joodse leiders. Dat is echter niet noodzakelijk. Het gaat erom dat Jezus niet als een dief of een rover kwam. Hij is de rechtmatige eigenaar van de kudde, waarom zou Hij via omweggetjes binnen moeten komen? De schapen kennen Hem toch (*'De schapen luisteren naar zijn stem'*)?!

10:7-10 *'ik ben de deur'* In dit "Ik ben-woord" openbaart Jezus iets van Zichzelf (als persoon) en van zijn werk. Hij is de enige (!) toegang tot het ware leven.

'Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers' Er zijn vele messias-figuren, valse profeten en leiders geweest die zich graag opwierpen als toegangspoort naar God. Hun bedoelingen waren echter niet zo goed: *'Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen'*.

'hij zal in en uit lopen' Oudtestamentisch taalgebruik voor de levenswandel van de mens, oftewel het leven zelf.

10:11-18 *'Ik ben de goede herder'* Jezus is de beloofde Herder! Ezechiël 34 spreekt over de leiders van het volk Israël die herder voor zichzelf geworden zijn. God belooft om een herder te sturen voor het volk. Hij Zelf zal er voor hen zijn als God, met zijn herder 'David' in hun midden. Jezus presenteert zichzelf als die Herder. Hij is geen huurling die wegloupt voor de wolf.

'een huurling' Het is niet duidelijk te zeggen of Jezus hiermee direct de Farizeeën op het oog heeft. Zowel 'dieven en rovers' als 'huurlingen' zijn het tegenbeeld van Jezus, de goede Herder. De Farizeeën kunnen zich deze opmerking echter wel aantrekken, omdat hun houding en gedrag naar de blindgeborene overeenkomt met die van de huurling. Het schaap, de blindgeborene, lijkt hun niet zoveel te kunnen schelen.

'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij' Dit is een uitdrukking van een intieme relatie.

'Ik geef mijn leven voor de schapen' Het beeld van de goede herder wordt hiermee een illustratie van Jezus' plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis. Zie Zacharia 13:7-9.

'Maar ik heb ook nog andere schapen' Jezus' offer is niet alleen voor het Joodse volk. Er zijn meer schapen waarvan Hij zegt *'die moet ik hoeden'*. God heeft bepaald dat er vanuit de heidenen mensen bij de kudde horen.

'dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen' Jezus wil ook na zijn dood en juist door zijn dood zijn zorgzaam herderschap voortzetten. Hij is dan ook niet slachtoffer, maar heeft een volmacht van zijn Vader om zijn leven te geven en weer te nemen.

10:19-21 *'verdeeldheid'* Dit is al de derde keer sinds het Loofhuttenfeest in hoofdstuk 7. *'hij is gek'* Letterlijk "buiten zinnen zijn, raaskallen als gevolg van bezetenheid".

'maar anderen zeiden' Bij een minderheid van de Joden begint het besef van blindheid door te breken!

Boodschap en actualiteit

Zowel Matteüs als Markus beschouwen de dood van Jezus als de vervulling van Zacharia's profetie in Zach. 13:7-9. De Herder, de metgezel van God, zal gedood worden, de schapen verstrooid en verdwaald, maar een deel zal gelouterd worden en God zal hen "mijn volk" noemen en zij zullen zeggen "De Heer is onze God". Zie Mat. 26:31; Mar. 14:27. Jezus presenteert zichzelf als de herder waar Zacharia het over heeft. Dit is natuurlijk een slag in het gezicht van de leiders van het Joodse volk die in de bredere context van dit gedeelte tonen Jezus helemaal niet als Zoon van God te erkennen. Integendeel, ze bestempelen zijn werk als duivels en de blindgeborene dreigt te worden verstoten uit de synagoge. Interessant om hierbij te lezen: Zach. 11:17; Ez. 34:1-10. Ook nu laat Jezus zien echt de goede herder te zijn, want Hij komt met liefde, genezing en acceptatie bij de blindgeborene. Hij neemt hem op in zijn kudde! De gelijkenis bevat vervolgens twee "Ik ben-uitspraken".

1) de Deur. Dit is een op zichzelf staande "Ik ben-uitspraak", maar als je bedenkt dat het in die tijd gebruikelijk was dat een herder in de opening van de verder gesloten schaapskooi lag, dan is het idee dat de herder óók deur is, niet zo vreemd. In ieder geval liggen naar mijn overtuiging het beeld van 'deur' en 'herder' heel dicht bij elkaar. Het geeft aan dat Jezus de enige weg naar binnen, naar God is. Als je via Jezus binnengaat, mag je leven in vrijheid en zul je goed voedsel ontvangen, namelijk de woorden van God. 2) de goede herder. Deze herder legt zijn leven af, zoals Zacharia al profeteert, maar neemt het ook weer! Hij staat op om één kudde te vormen uit de Joden en heidenen. Hij geeft de schapen alles wat ze nodig hebben.

Als mensen vandaag de dag iets nodig hebben, is het de Deur naar God en een Herder die ze bij hun naam kent en ze niet bedriegt, besteelt, in de kou laat staan, maar ze eeuwig leven geeft en leven in al zijn volheid. Daar moet voor gekozen worden. We kunnen vele anderen deuren openen om naar de hemel proberen te komen. We kunnen de Deur dicht laten omdat Jezus ons niet aanstaat. Bedenk echter wel: jouw keuze bepaalt hoe je geoordeeld wordt, vandaar dat Jezus zegt "Ik ben gekomen om het oordeel te vellen".

Voorbeelden en verhalen

In Australië werd een man gearresteerd en beschuldigd van het stelen van een schaap. Hij claimde echter herhaaldelijk dat het één van zijn eigen schapen was die een paar dagen geleden was verdwenen of ontvreemd. Toen de zaak voor de rechtbank kwam, wist de rechter niet zo goed wat hij van deze zaak moest denken en hoe hij tot een uitspraak kon komen. Uiteindelijk vroeg hij of het schaap in de rechtszaal gebracht kon worden. Hij droeg de beschuldiger op om buiten de rechtszaal te gaan staan en het dier te roepen. Het schaap reageerde met niets anders dan zijn kop op te heffen en bang te kijken.

Toen instrueerde de rechter de aangeklaagde naar buiten te gaan en het schaap te roepen. Toen de man het schaap van buiten begon te roepen sprong het schaap naar de deur. Het was duidelijk dat hij de stem van zijn meester herkende. "Zijn schaap kent hem", zei de rechter. "Aanklacht verworpen."

Bovenstaand verhaal komt van internet. Ik heb het verhaal gecheckt bij een gepensioneerde boer uit onze gemeente die nog een aantal schapen heeft. Hij bevestigt het ten zeerste. Als hij de schapen roept, komen ze direct. Bij andere mensen niet.

Aanwijzingen voor de kringleider

IJsbreker

Wat zeggen mensen die opgelicht en bestolen worden? Hun reacties bevatten vaak de volgende woorden: "Ik voel me vreselijk beet genomen", "Ik ben daar erg kapot van

geweest", "Ik ben emotioneel nog steeds alles aan het verwerken". Ben jij wel eens opgelicht of bestolen? Hoe reageerde je toen?

Inleiding

Het is goed om ter inleiding de context van het gedeelte goed neer te zetten (zie 'Context' onder 'Verkenning van de tekst').

Kringgesprek

9:39-41, Discussie

1. Hoe verhouden 'blindheid' en 'zonde' zich tot elkaar volgens deze verzen?
2. Wat bedoelt Jezus met "ik ben gekomen om het oordeel te vellen"?
3. Geef de verzen 39-41 weer in eigen woorden.
4. Wat is jouw reactie op Jezus?

10:1-6, De schaapskooi

5. Geef de verzen 1-6 weer in eigen woorden. Maak daarin duidelijk wat er wordt bedoeld met 'dieven en rovers'.
6. Hoe kun je de stem van de herder leren kennen?

10:7-10, Toelichting: Ik ben de deur

7. Geef de verzen 7-10 weer in eigen woorden. Sta stil bij uitdrukkingen 'gered worden', 'in en uit lopen', 'weidegrond vinden'.
8. Wat ervaar jij in je leven als goede weidegrond die God je geeft, oftewel waar Jezus, de goede herder, naartoe geleid heeft. Probeer iedereen iets te laten vertellen.

10:11-18, Toelichting: Ik ben de goede herder

9. Geef de verzen 11-18 weer in eigen woorden.
10. Lees Zacharia 13:7-9. Wat maakt dit gedeelte duidelijk over het 'reddingsplan' van God? Wat leert het over het offer van Jezus?
11. Heb jij wel eens de leiding van een 'huurling' in je leven ervaren? Hoe was dat?
12. 'dan zal er één kudde zijn'. Dat is aan de ene kant een gegeven, maar ook een opdracht. Kun je die opdracht bedenken en hoe geef je er gestalte aan?

10:19-21, Discussie

13. Geef de verzen 19-21 weer in eigen woorden.
14. Stel je voor dat je in de menigte staat. Wat is jouw bijdrage aan de discussie?

Afsluiting

Ga terug naar de ijsbreker. Het ging over opgelicht en bestolen worden. Jezus heeft het over dieven en rovers die roven, slachten en vernietigen. Bestolen en opgelicht worden brengen al heftige reacties teweeg en dan gaat het alleen maar om materiële zaken: geld, sieraden (die natuurlijk wel een emotionele waarde kunnen hebben), audio-/video-apparatuur, auto, enz. Maar er is nog iets veel ergers te stelen: je leven! Binnengaan door de juiste Deur en de goede Herder volgen zijn echter garanties van een eeuwig leven, leven in vrijheid en 'grazige weiden'. Vat samen wat in de kring is gezegd over 'grazige weiden'.

Werkvellen voor de kringstudie

Hieronder vind je een Werkvel. Je kunt het gebruiken om de tekst alvast wat te structureren. Daarnaast kan achter 'parafraze' een korte weergave in eigen woorden van de onderstaande alinea('s) geschreven worden.

Johannes 9:39-10:21

Discussie (9:39-41)

Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' Een paar Farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 'Was u maar blind,' zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'

Parafrase:

De schaapskooi (10:1-6)

'Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.' Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder:

Parafrase:

Ik ben de deur (10:7-10)

'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Parafrase:

Ik ben de goede herder (10:11-18)

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

Discussie (10:19-21)

Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. Veel mensen zeiden: 'Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?' Maar anderen zeiden: 'Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.'

Parafrase:

Parafrase: